

Vrijwillig de armoede in



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Beste donateur,

Bij deze dank ik alle mensen die mij in mijn missie steunen. Zonder uw steun is het onmogelijk om dit werk te doen. Het bijdragen aan de opbouw van het leven van mensen met beperkte middelen is heel mooi en dankbaar werk. Het geeft hun hoop op betere levensomstandigheden. Ook hun dank ik voor alles wat zij mij leren vooral het leven in minimale omstandigheden met minimale middelen en elke dag weer met volle moed beginnen.

Bijna vijf maanden ben ik nu in Kameroen. De tijd vliegt voorbij. Mijn missie is de organisatie van een agrarische opleiding voor kansloze jongeren in Oost-Kameroen, het armste deel van Kameroen. Na een eerste opzet van de opleiding, op basis van wat wij in het archief als informatie hebben gevonden, is de opleiding nu aangepast aan de agrarische kalender van Oost-Kameroen. Het eerste kwartaal is achter de rug en het tweede kwartaal is met de nodige hindernissen begonnen.

De opleiding

De seizoenen bestaan hier uit twee droge seizoenen, van december tot maart, en van juni tot september. Daarnaast hebben wij twee regenseizoenen, van september tot december en van maart tot juni. Daarop hebben wij de opleiding aangepast. In de droge seizoenen worden vooral de voorbereidingen voor de regenseizoenen gedaan zoals het land klaar maken voor beplanting en het onderhoud van de groentetuin. Denk daarbij aan het besproeien en zaaien en het binnenhalen van de oogst. Daarnaast worden er ook nog werkzaamheden gedaan voor bijzondere projecten. In deze droge periode hebben we twee huizen gebouwd van voornamelijk op locatie aanwezig materiaal. Daarnaast deden wij werkzaamheden voor de aanleg van de visvijver en is de varkensstal gerestaureerd en aangepast voor de komst van de biggen. Naast het dagelijks werk op de boerderij betrekken we onze leerlingen zoveel mogelijk bij de projecten. Daarmee verbreden zij hun kennis en kunnen zij dit gebruiken voor de toekomst als zij zich willen vestigen in hun eigen dorp.

Landbouwbeurs

Aanvankelijk hadden wij de eerste evaluatie van de opleiding gepland voor de kerstvakantie maar de landbouwbeurs van Oost-Kameroen vond eerder plaats dan ver-

wacht. We verplaatsten de evaluatieweek en die tijd hebben wij gebruikt om ons voor te bereiden op de vakbeurs. Alle leerlingen waren betrokken bij de voorbereidingen; bij de transformatie van de cacao-bonen in gekaramelliseerde en pure bonen, in poeder, pasta en boter. De bereiding van rilette van konijn (die erg lekker is en waarmee we in 2012 de eerste prijs op de beurs gewonnen hebben), de bereiding van soja-producten, zoals melk, yoghurt en sojaburgers. Er is ook veel jam en limonadesiroop gemaakt. We hebben planten en dieren tentoongesteld. Dit jaar wonnen wij de eerste prijs met onze varkens en konijnen. De jongeren die voor deze dieren zorgden, waren apetrots en wij hebben hen dan ook volop geprezen. Lionel, die voor de varkens zorgt, zei achteraf dat het belangrijk is om een goed product te hebben, maar dat de presentatie ervan net zo belangrijk is. Dit soort gebeurtenissen geven mij een gevoel van voldoening: iedereen doet mee en iedereen is blij met het resultaat. Het creëert een onderlinge band want iedereen is nodig.



NORA VOORWALD

Evaluatie

Uiteindelijk hebben wij de evaluatie in februari gehouden; een heel festijn. In een praktijkgedeelte moest ieder lid van ieder team individueel een opdracht uitvoeren die werd beoordeeld. Een theoriegedeelte van een materie die iedereen had gehad en een theoriegedeelte per team. Alle leerlingen waren serieus aan het werk. Op tijd komen is dan nog wel een probleem maar uiteindelijk liet maar een leerling het afweten. De praktijkopdracht was voor iedereen goed te doen maar de theoriegedeeltes verliepen anders. De twee doofstomme leerlingen, die volgens hun begeleidster moeten kunnen lezen en schrijven, bleken dat dus niet te kunnen. Een paar andere leerlingen, van wie we dat niet wisten, konden dat dus ook niet. Voor de laatste kunnen we de evaluatie aanpassen in mondeling,





Een van de huizen in aanbouw

maar hoe doen we dat met doofstommen? Bestaat er een gebarentaal voor beroepstermen? Wij zullen daarop nog wat moeten verzinnen. Al met al ben ik tevreden met het resultaat.

We kunnen niet alles met onze leerlingen doen en besteden ook werkzaamheden uit. Vooral de grote onderhoudswerkzaamheden zoals dat van de plantages, het ontbossen van nieuw te ontginnen terrein enz.

De boerderij

In totaal hebben we 30 ha terrein, waarvan we er 18 hebben ontgonnen. De plantage met cacaobomen, de oliepalmbomen en de ananas zijn zover volgroeid dat zij alleen nog onderhoud vragen. De palmbomen leveren nu iedere twee weken 35 tot 50 liter palmolie op, die we vooral voor eigen gebruik houden. De vraag naar cacaobonen is groter dan dat wij kunnen aanbieden. We kopen dus nog extra in om te transformeren. We zullen daarom moeten nadenken over de vraag of wij zullen gaan uitbreiden of niet. Daarnaast zijn wij begonnen met het ontginnen van 2 ha voor "Bananen Plantain" (bakbananen) en 2 ha voor mais. Veel is voor eigen consumptie en wat er over is, zal worden verkocht. Voor de bananen hebben wij een nieuwe methode toegepast om nieuwe bomen te kweken. Met 4 m² basismateriaal zullen we 2 ha kunnen beplanten. Een hele interessante methode voor onze leerlingen. Wij hebben ook velden met rijst en soja gehad maar daarvan zijn de resultaten niet zo goed. We hebben een probleem met het op tijd zaaien en oogsten. Dat heeft vooral met de organisatie en de beschikbare arbeidskracht te maken.

Fauna

We hebben twaalf varkens die drachtig zijn maar we hebben maar acht "kraamkamers". Er zijn twee beren en nog een paar varkens. Snel moeten we dus noodoplossingen voor de huisvesting vinden. Op termijn zullen we een varkensstal bij de visvijver bouwen, zodat we 2 culturen kunnen combineren. Maar daarvoor moet eerst de visvijver klaar zijn en dat duurt nog wel een half jaar. De konijnenfok is weer in opgaande lijn. Maar nu hebben we weer twee jonge katjes die de jonge konijnen uit hun hok halen en opeten. Na zeven jaar hebben de konijnenhokken een revisie nodig om dit soort verlies te voorkomen. Met de kippen en de eenden verloopt alles goed. De vrij

lopende kippen en eenden vervuilen de boel erg. Ook zij

zullen op termijn verhuizen naar de visvijver. De Afrikaanse reuzenslakken verbergen zich tijdens het droge seizoen. Ze leggen volop eieren maar tot nu levert dat onvoldoende productie op om te kunnen verkopen of te consumeren. Sinds kort hebben Gréthel en ik een drachtige geit gekocht die we willen gaan melken zodat we geitenkaas kunnen maken. Dat is zeer ongebruikelijk hier want geiten worden opgegeten. Dat wordt weer een leerervaring voor onze leerlingen.

De installatie van de leerlingen

Er zijn vijf leerlingen die zich voorbereiden op hun installatie in hun dorp. Benjamain wil maïs en papaya solo gaan verbouwen. Jeannot wil een kwekerij beginnen en zich als zelfstandig boekhouder installeren. Nicaise, de jonste, wil een peperplantage beginnen. Odette heeft het idee om zelfstandig de transformatie van cacaobonen te gaan doen en een visvijver aan te leggen en Paterne wil een visvijver aanleggen. Allen hebben daarvoor een bedrijfsplan geschreven en zoeken nu financiële steun om te kunnen starten. De overheid stelt startsubsidies beschikbaar maar de procedure duurt erg lang. Wij zoeken dus naar mogelijkheden om hen te helpen.

Spiritualiteit

Voor de adventperiode hebben Gréthel en ik een adventskrans gemaakt, waarvan we 's morgens bij het ochtendgebed de kaars(en) aanstaken tot en met Kerst. Kerstavond vierden wij met een avondmis in een parochiekerk. Volgens lokaal gebruik worden tijdens deze misviering alle kinderen gedoopt. Die avond stond de Toyota met pech en toen reed ik de Peugeot. Ondanks de halve verlichting en een onbekende onverlichte weg zijn wij toch heelhuids aangekomen. Achterin de laadbak hadden de leerlingen het erg koud en de volgende dag waren er prompt een aantal ziek. Terug van de Heilige mis hadden Gréthel en ik een maaltijd voorbereid met pizza en pannenkoeken, beignets en taart, uiteraard een chocoladetaart. Dat alles bij kaarslicht. Speciaal voor deze gelegenheid hadden wij kandelaars gemaakt van bananenbladeren, bamboe en steen. Het was een sfeervolle bijeenkomst. De volgende ochtend zijn wij allemaal naar de Heilige mis in Bonis gegaan.

Het ochtendgebed houden Gréthel en ik samen in de Boukarou. De jongeren zijn vrij om deel te nemen. Soms zijn we samen, soms met de hele groep. Wij lezen de spreuk van de dag van Abbé Pierre en proberen daarmee een link te leggen naar het dagelijks leven. Daarnaast lezen we een hoofdstuk uit de Bijbel, nu nog het Oude Testament en praten daarna over de betekenis van het verhaal. De basis is vertrouwen in God, de medemens liefhebben

KAMEROEN

NORA VOORWALD



en vergiffenis schenken. We bidden het Onzevader en het Weesgegroet en wij praten over wat de dag ons gaat

brengen. Het is voor mij een mooi begin van de dag met een boodschap hoe mooi het leven is, ondanks vaak alle hindernissen die we tegen komen.

De organisatie

De opleiding en het werk op de boerderij moeten samenvallen en daarvoor hebben wij een goede organisatie nodig met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Dat vraagt van ons het nodige denkwerk en overleg, rekening houdend met de cultuur, de beperkte middelen, de diversiteit aan werkzaamheden en producten, het klimaat, de kwaliteit van de mensen, de verschillende eisen van de Ministeries en de inbreng van consultants. Wij zijn begonnen met op maandagochtend, na het ochtendgebed, een wekelijks overleg te houden met Paterne en Benjamin, de verantwoordelijken voor de meeste werkzaamheden op de boerderij. Op deze manier lukt het beetje bij beetje om de werkzaamheden onderling af te stemmen en prioriteiten te stellen en zicht te krijgen op de knelpunten. We maken daarvan een verslag dat op het bureau voor iedereen ter inzage ligt.

Gréthel heeft het eerste kwartaalrapport van de opleiding voor het Ministerie in concept klaar. Het Ministerie heeft daar nog geen vast concept voor. Daarom hebben we binnenkort hierover overleg met het Ministerie.

Dagelijks leven

De Franse consul kwam met Kerst op bezoek. Met haar ben ik meegereden naar Yaoundé om mijn visa te verlengen. Dat kostte me een week met vele uren wachten want ik werd van het ene naar het andere bureau gestuurd. Uiteindelijk had ik 2 januari mijn visa en kon ik de volgende dag weer veilig terugkeren. Gréthel had in die tussentijd een erge malaria-aanval gehad, waarvan zij gelukkig weer herstellende was. Als je eenmaal malaria hebt gehad komt

dat bij verminderde weerstand weer terug. Malaria moet je dus echt verzorgen want het gaat niet vanzelf over.

Generator

Bij mijn terugkeer had onze generator het begeven; dus hadden wij geen elektriciteit 's avonds en geen stromend (drink)water. De aanwezige waterpomp begaf het ook nog na een paar dagen. Toen werd de situatie dus heftig. Water uit de put halen met een emmertje en drinkwater uit de bron in het bos. Dan leer je wel heel zuinig omgaan met water. Uiteindelijk moesten wij de was in de rivier doen. Je kleren zijn dan wel gewassen maar echt schoon wordt het er niet van.

Op Kaigama leefde men tot januari 2013 op deze manier. Voor de mensen, die dat meegemaakt hadden, was het dus terug naar af. Maar voor ons, vrijwilligers, was het wel even slikken. Zo'n situatie geeft ook weer aanleiding tot grappige voorvallen. Ik wilde mijn wasmand op mijn hoofd dragen zoals iedereen hier doet. Ik kreeg een snelcursus in het hoofd dragen. Nou, dat lukte mij dus helemaal niet tot grote hilariteit van iedereen.

Onze generator is ooit uit Frankrijk met een van de containers meegekomen. Hij is krachtiger dan de gemiddelde generator hier. Dus waren de nodige onderdelen niet te vinden. Maar dan komt er zomaar ineens een oude kennis van Zuster Thérèse langs. Hij zou in zijn werkplaats wel de benodigde onderdelen kunnen vinden. Een paar dagen later stond zijn elektricien op de stoep met de benodigde onderdelen en toen deed de generator het weer. Heerlijk! Vier weken zonder elektriciteit maakt het dagelijks leven aanmerkelijk ingewikkelder. Zo moesten we de groententuin en de kweektuinen water geven met emmertjes in plaats van met de waterslang. Dat gold dus ook voor de verzorging van de dieren. Het leven verloopt dan aanmerkelijk trager. Bovendien waren onze computers doorgebrand en ook verschillende opladers voor de telefoons. Wat gemaakt kon worden is gemaakt en de rest is afgeschreven.

Met zonne-energie konden we nog wel wat werken op de computer. Ook al hebben we maar 1,5 uur per dag stroom, als dat dan ook nog uitvalt, blijft er nog maar bar weinig over.

Sinds onze keuken klaar is, eten Gréthel en ik daar vaak samen. We hebben zo wat meer privacy en kunnen wat meer afstand nemen van onze dagelijkse werkzaamheden.

De Peugeot bezorgt ons echt kopzorgen. Iedere keer staan we met pech langs de weg. Het overkomt vooral Gréthel en mij. We willen er nu niet meer in rijden totdat hij echt helemaal gerepareerd is. Het betekent dat wij nu ook in de Toyota rijden, een 4x4 pick-up. Zo



landbouwschool kaigama



Mijn mama krijgt nu les in landbouw



Pellen van noten van palmbomen



Oogsten van kabossen van cacaobomen

voelen we ons echte missiezusters.

Na een lange busreis heb ik een pijnlijk abces aan mijn arm opgelopen. Daardoor moest ik wekenlang om de twee dagen naar de medische hulppost om verzorgd te worden. Het gaat gelukkig beter. Ik heb hierdoor een goede relatie opgebouwd met de Carmelieten-Zusters die deze hulppost verzorgen. We wisselen ideeën en producten uit.

Jubileum

Op 20 januari 2014 vierden we het 55-jarig jubileum van Zuster Thérèse. Ze is 55 jaar als missie-zuster in Centraal-Afrika, waarvan 36 jaar in Congo en 19 jaar in Kameroen. We hadden een "surprise party" voor haar georganiseerd. 's Morgens om zes uur hadden wij in plaats van het gebruikelijk ochtendgebed een Heilige mis. Aansluitend een ontbijtbuffet voor iedereen, die op de boerderij werkt of een opleiding volgt. We boden haar een album aan met van iedereen een persoonlijk woord of tekening. Iedereen had wat klaargemaakt voor het ontbijt. Dat was een grote verrassing voor haar.

Een week later vierden we haar 78ste verjaardag op dezelfde manier. Het is zo leuk om te zien dat iedereen zijn best doet om er wat van te maken.

Sinds half februari zijn de twee Congolese zusters, die hier samen met zuster Thérèse op Kaigama werkten, overgeplaatst naar een andere missie in Congo. We verwachten dat er binnenkort nieuwe collega-zusters zullen komen om Zuster Thérèse te helpen bij het project. Ik hoop dat mijn missiebrief jullie laat zien waar ik mee bezig ben en dat dit werk belangrijk is voor de mensen hier. De steun voor dit project is van groot belang voor onze mensen hier. Bedankt voor jullie belangstelling en bijdragen.

Nora Voorwald
Adres:
Po Box 40
Bertoua, Kaigama
Cameroun

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl

Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten van de lokale kerk.

www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de missie van Nora financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding middels een driemaandelijks missieverslag. Steun ons via:

1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via IDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland te Venlo o.v.v. "Donatie Nora".

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding van "Donatie Nora" te mailen naar info@fidesco.nl of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt daarbij aangeven of u haar missieverslag wenst te ontvangen. Daarmee blijft u op de hoogte van haar activiteiten in Kameroen en weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland