

Vrijwillig de armoede in



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Beste vrienden,

Na tien maanden werken als maatschappelijk werkster bij het Project voor Urbane Vluchtelingen (URP) in Bangkok van de "Jesuit Refugee Service Thailande" (JRS) heb ik geleerd om met wanhoop om te gaan. Ik bouw een schild om mij heen zodat ik niet meegezogen word in de ellende van de vluchtelingen. Als je de berichten leest over vluchtelingen in andere landen dan is de situatie daar niet veel beter. De vluchtelingen hier klagen over gebrek aan voorzieningen, veiligheid en onverschilligheid van de overheid. Soms krijg ik de indruk dat het in Thailand niet eens zo slecht is. Het is natuurlijk slecht, maar het wordt betrekkelijk als je leest dat het overall problematisch is. Thailand doet het op de Thaise manier, hoe onmenselijk dat soms ook is. Rondom vluchtelingen spelen veel belangen tussen verschillende groeperingen, is er veel geld gemoeid met corruptie, uitbuiting en hulpverlening. Vaak zeg ik cynisch dat vluchtelingenwerk Big Business is.

Mijn missie

Helpen van vluchtelingen in de omstandigheden van Thailand is een enorme uitdaging; mensen in wanhopige omstandigheden hoop geven en hen daarbij wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het is voor ons maatschappelijk werkers voortdurend laveren tussen extreme emoties, de realiteit, onze beperkte middelen en verschillende belangen.

Vluchten is de eerste stap op weg naar een nieuw leven. Het is de hoop op een toelating in een derde land, maar het kan ook zijn dat dat niet gebeurt. Iemand moet dan alsnog terugkeren naar zijn eigen land of als illegaal in Thailand blijven. Tussen vluchten en een nieuw leven zit een periode die overbrugd moet worden, zo goed en zo kwaad als het gaat. Velen vluchten naar Bangkok met het idee dat er hier voor ze gezorgd zal worden en ze alleen maar hoeven te wachten gedurende de periode tot hervestiging. Voor hen is het een gigantische schok om te ontdekken dat niemand de verantwoordelijkheid voor

hun leven, en dat van hun naasten, overneemt. Het hangt van henzelf af hoe ze met deze periode in hun leven willen omgaan. Het geloof speelt een heel grote rol in de manier waarop vluchtelingen deze periode proberen te overbruggen. Het antwoord op hoe ze denken te overleven is vaak, dat ze vertrouwen op God, dat hij het voor hen zal regelen. Maar het vertrouwen is ook weer niet zo groot, dat ze het in overgave aan Gods Wil kunnen overlaten. Op enkele uitzonderingen na, die zich volledig kunnen overgeven, is de angst voor een arrestatie enorm onder de vluchtelingen. In sommige gemeenschappen wordt gezorgd voor een zondagschool voor de kinderen.



NORA VOORWALD

Als de vluchtelingen geen eigen middelen of financiële steun van familie of vrienden uit binnen- of buitenland krijgen, zullen ze op de een of andere manier een inkomen moeten verwerven. Dat komt erop neer dat ze werk moeten zoeken. Het meest eenvoudige en veilige is als ze van huis uit kunnen werken. URP zoekt naar mogelijkheden om de vluchtelingen te helpen bij het vinden van thuiswerk wat vaak slecht betaald is. Dat thuiswerk is concurrerend op de Thaise arbeidsmarkt, waar nog veel werk handmatig gebeurt.

Detentie Centrum voor Illegalen

Als maatschappelijk werkster heb ik nu enige ervaring opgedaan met arrestaties en het Detentie Centrum voor Illegalen (IDC). Na de eerste schokkende ervaringen leer je ook de keerzijde ervan inzien. Het is geen hotel, de omstandigheden zijn slecht maar het is niet alleen kommer en kwel. De vluchteling:

- is er veilig, omdat hij/zij niet meer bang hoeft te zijn, dat de politie hem/haar zal oppakken,
- heeft vrij onderdak, dus hij/zij hoeft zich niet druk te maken of de huur betaald kan worden,





Pakistaanse vrouwen leren borduren

- krijgt elke dag eten, dus daarover hoeft hij/zij zich niet druk te maken,
- krijgt de basis medische verzorging,
- krijgt bezoek van vrijwilligers die iets voor hem/haar meebrengen,
- na enige tijd wordt hij/zij op borgtocht vrijgelaten en met dat bewijs van borgtocht kan de politie hem/haar niet meer arresteren, alleen als ze betrapt worden op betaald werk,
- UNHCR doet er alles aan om binnen een jaar het besluit te nemen tot het wel of niet erkennen als vluchteling.

Lange werkdagen

We maken lange werkdagen. We beginnen om 9.00 uur en gaan vaak pas weg om 19.00 uur en soms werken we ook nog in het weekeinde. Tijdens de werkuren ontvangen we de klanten. Na 17.00 uur kunnen we pas de administratie doen. Ons registratiesysteem is nog niet zover ontwikkeld dat alle informatie aan elkaar gekoppeld is. Voor ieder dossier moet je alle informatie opnieuw invoeren. En met de vele wisselingen in personeel moet de registratie goed worden bijgehouden.

Door de vele aanvragen voor hulp zijn de regels steeds strenger geworden. Het budget is niet toereikend en er is niet genoeg menskracht. Daarom is samenwerking met verschillende organisaties van belang. Er zijn organisaties voor christenen, voor verschillende moslimgroeperingen, publieke en private. Sommigen richten zich alleen op hun eigen doelgroep en anderen zijn toegankelijk voor iedereen. In tijden van schaarste geeft dat ook weer spanningen, omdat sommige organisaties alle vluchtelingen, ongeacht afkomst, helpen, maar andere organisaties alleen hun eigen doelgroep. Mensen uit bepaalde doelgroepen kunnen dus van meerdere "walletjes" tegelijk eten. Om meer begrip te krijgen hoe de organisaties van verschillende doelgroepen werken heeft URP een serie workshops georganiseerd over de diverse groeperingen en nationaliteiten. Dat is heel leerzaam. We leren over andere culturen, godsdiensten, hun organisaties en de problemen in de verschillende landen vanwaar onze klanten komen.

Er zijn verschillende overlegorganen, maar nooit worden alle organisaties bereikt. Met behulp van onze Thaise collega's leren we steeds meer Thaise organisaties kennen die ook onze klanten kunnen helpen. Zo hebben zij ontdekt dat er een opticien is die één dag per week 's ochtend vroeg arme mensen gratis aan een bril helpt. Ziekenhuizen hebben een sociale service waar arme mensen kunnen vragen om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van hun schulden. Voor TBC is een gratis kliniek. Kiespijn wordt gratis behandeld door studenten. Zo wordt onze sociale kaart steeds meer uitgebreid.

Mei 2015

De toename van de hulpvraag ging nog steeds door en er kwamen nog steeds nieuwe vluchtelingen aan. De tweede helft van de maand mei liet een toeloop van Somalische vluchtelingen zien. De agenten schenen flink geronseld te hebben in Somalië. Vooral veel vrouwen met kinderen kwamen aan zonder een rooie cent, zonder spullen en zonder papieren. Ze hebben onderdak nodig en hun eerste voorzieningen. URP heeft nu twee kamers voor noodopvang gehuurd. De vluchtelingen kunnen daar maximaal zes weken verblijven en zodoende is er tijd om andere huisvesting te vinden en ze op weg te helpen.

Het Detentie Centrum voor Illegalen liep in die tijd aardig leeg omdat veel mensen op borgtocht zijn vrijgelaten. Er zijn enkele organisaties die de borgtocht betalen en enkele personen die garant staan voor de op borgtocht vrijgelaten mensen. Sommige vluchtelingen, met name Chinese, worden gerepatriëerd. Niemand weet wat er verder met hen gebeurt. Er was dus weer plek voor nieuwe mensen en een nieuwe golf van arrestaties vond plaats. Nu waren veel jonge moeders met baby's aan de beurt. En dan gaan we weer op bezoek in het DCI met luiers, babymelk en extra voeding voor de moeders. Gelukkig worden zij nu ook langzamerhand op borgtocht vrijgelaten.

Minderjarigen

Voor de minderjarigen is een speciaal project Bangkok Child Protection (BCP). Dit project is voor jongeren onder de 18 jaar, die zonder ouders naar Bangkok zijn gekomen. Ze krijgen "begeleiding" en financiële steun. Wij lopen tegen twee problemen met hen op;

1. Jongeren die net 18 jaar zijn geworden,
2. Jongeren die ouder zijn maar zich voordeden als jonger dan 18 jaar. UNHCR laat nu een leeftijds-



THAILAND

NORA VOORWALD



Woonruimte zoeken voor gezin

derzoek doen alvorens ze te erkennen als minderjarigen. Plotseling wordt URP geconfronteerd met deze groep die helemaal niet voorbereid is op een zelfstandig leven en dus aanklopt voor hulp. Zij verwachten op dezelfde manier geholpen te worden als bij BCP. Helaas URP gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en net als met de andere klanten worden ze op weg geholpen en daarna moeten ze het zelf doen. Vaak zijn ze nog zo onvolwassen, hebben geen enkele structuur in hun leven en hangen maar wat rond. Ze gaan niet naar school, leren geen Engels en hebben amper een idee over hun leven. Deze groep is moeilijk te benaderen. Het is triest maar we hebben geen mogelijkheden om ze verder te helpen.

Conflicten onder vluchtelingen

We worden ook steeds meer geconfronteerd met conflicten onder vluchtelingen. Het lange wachten, het gebrek aan middelen, de kans op arrestatie, jaloerie en oude conflicten uit hun eigen land veroorzaken veel stress. Het loopt regelmatig uit de hand. Veel mensen zijn niet in staat om te overleggen of te onderhandelen omdat men dat niet geleerd heeft. Men slaat erop los en dreigt zelfs met doden. Met andere hulpverleningsorganisaties proberen we de boel te sussen en soms moeten mensen voor hun veiligheid en rust verhuizen. Tot nu toe kunnen we het daarbij laten.

Juni 2015

Er waren veel veranderingen in de organisatie van URP. Er waren weer twee nieuwe maatschappelijke werkers gekomen en onze project directeur verliet ons. De opvolger zal begin augustus komen. De interim leidinggevende is de directeur voor Thailand, die verantwoordelijkheid is voor alle JRS-vluchtelingenprojecten in Thailand. Het gaf veel onrust onder de



Internationale dans op Wereldvluchtelingendag

medewerkers. Nieuwe bazen nieuwe regels. Beetje bij beetje keerde de rust weer. Er is besloten dat ik eerst alle formulieren met de aanvragen voor hulp zal screenen op de vraag of de hulpvrager wel of niet in de criteria valt.

Er komen nu ook veel vluchtelingen uit andere Afrikaanse landen zoals de Democratische Republiek Congo, Eritrea, Mali en uit Irak, Iran en Soedan. We hebben moeite om tolken te vinden voor al die talen. De meeste Congolezen spreken Frans, en dat spreek ik ook, maar ik ben niet altijd beschikbaar. Voor Arabische talen is het ook moeilijk. Onze trouwe tolk is vertrokken naar Nieuw Zeeland. Wij zijn heel blij voor haar, maar het is jammer voor ons.

Er is een project waarbij vluchtelingen met borduurwerk geld kunnen verdienen. Tot nu hebben voornamelijk Pakistaanse vrouwen aan de voorbereidende cursus deelgenomen. We wilden ook Somalische vrouwen dit leren. Een aantal heeft aan de cursus deelgenomen, maar dat was geen succes. Het schijnt dat zij meer tijd nodig hebben om te leren borduren. Jammer, het is een mogelijkheid om ze te helpen wat geld te verdienen.

Regelmatig ga ik nu op huisbezoek bij mijn klanten. Het doet de mensen zoveel plezier, als je op visite komt en ze bereiden overal een maaltijd voor je. Ik voel me dan bezwaard, want ze hebben al zo weinig en dan gaan ze nog extra lekker koken voor je. Weigeren kan je ook niet, dus dan neem ik maar wat voor ze mee, waar zij normaal gesproken geen geld voor hebben, zoals fruit, een fles coca cola, iets voor de kinderen.

Wereldvluchtelingendag

20 Juni was het Wereldvluchtelingendag. Hiervoor hebben de gezamenlijke hulpverleningsorganisaties een bazaar georganiseerd. In verband met de Ramadan is de datum vervroegd naar 13 juni. De Bazaar is in een publieke gelegenheid gehouden, waar veel buitenlandse bezoekers komen. Er waren zestien stands waarin vluchtelingen uit verschillende landen hun producten, zoals nationale gerechten en handarbeid, konden presenteren en verkopen. Ze kregen een bedrag voor de onkosten en vervoer en met de verkoop konden ze wat verdienen. De vluchtelingen konden zich opgeven voor deelname. Omdat er teveel animo was, is er geloot wie mocht deelnemen.

vluchtelingenwerk



Maaltijd met collega's



Vertrek van Johanna



Vluchteling werkt als couturier

Het was een groot succes en gelukkig geen inval van de politie.

Het dagelijks leven

Voor het vertrek van Johanna zijn we nog een paar dagen naar Koh Chang geweest, een eiland met witte stranden. We hebben alleen maar geluierd, we waren te moe om wat te ondernemen. De laatste dag in mei is Johanna vertrokken. Ze moest terug om gezondheidsredenen. Ik mis haar wel. Gelukkig is haar operatie goed verlopen, de resultaten waren gunstig en knapt ze nu weer op. Alleen Christine en ik zijn nu nog als vrijwilligers van Fidesco in Thailand. In september komen twee nieuwe vrijwilligers aan, die in Pattaya gaan werken als Engelse docenten. Ik vertrek eind september.

In juni is mijn familie op bezoek geweest. We hebben mijn werkplek bezocht, Bangkok bekeken, zijn naar Chiang Mai geweest en hebben een strandvakantie op Koh Samui gehouden. Het was heerlijk om met elkaar op te trekken en te genieten van de mooie kanten van Thailand. "Niets gaat boven de Hollandse gezelligheid." Het viel me zwaar om het werk weer op te pakken. Tijdens mijn afwezigheid was er zoveel veranderd, dat ik me een vreemde voelde. Na een week was dat gelukkig over en zat ik weer helemaal in het vluchtelingenwerk.

Als collega's kunnen we het goed met elkaar vinden. Ik zit met Kyi Thar, een maatschappelijk werker van Birmese afkomst, op een kamer en nu zijn wij door onze collega's als Vader en Moeder gebombardeerd. En ik ben de moeder van URP. Ze roepen me aan als Mam. Vaak noemen ze me ook "Pi Nora" en als ik hen dan ook "Pi" noem, roepen ze dat ze nog geen 75 jaar zijn. Daar kan ik het dan mee doen! Na het werk gaan we vaak samen eten. Soms worden

we uitgenodigd bij een van de vluchtelingen, die bij URP als tolk werken. Zo leer ik veel buitenlandse gerechten kennen. Het lekkerste is Pakistaans eten.

Ik hoop dat u me blijft steunen en op deze manier steunt u ook de vluchtelingen.
Heel hartelijk dank. Nora

Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten van de lokale kerk.

www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de missie van Nora financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding middels een driemaandelijks missieverlag. Steun ons via:

1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via IDEAL op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland te Venlo o.v.v. "Donatie Nora".

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding van "Donatie Nora" te mailen naar info@fidesco.nl of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt daarbij aangeven of u haar missieverlag wenst te ontvangen. Daarmee blijft u op de hoogte van haar activiteiten in Thailand en weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl