

Een jong gezin op missie in Zambia

'We hopen een verschil te kunnen maken'



Foto: Fidesco

Peter en Tessa Jansen met hun zoontjes Niek (2) en Sem (1).

Peter (33) en Tessa (26) Jansen en hun zoontjes Niek (2) en Sem (1) vertrekken op 8 september op missie naar Zambia. Op enige luxe hoeven ze niet te rekenen. Toch kijken ze uit naar hun vertrek. "We willen een verschil maken."

Johan Hardeman

De voorbereiding voor het aanstaande vertrek naar Zambia is in volle gang. De woonkamer van het huis van Peter en Tessa Jansen in Voorschoten is de afgelopen weken steeds leger geworden. Persoonlijke spullen

staan voorlopig nog in dozen opgeslagen op zolder. Ze hebben hun koopwoning met huisraad en al verhuurd.

Peter heeft zijn baan als projectleider opgezegd en Tessa haar baan als godsdienstleraar. Familieleden zullen ze twee jaar lang niet zien. Dat is best moeilijk, maar te overzien, zegt Peter. "We zijn terug voordat ons oudste zoontje Niek naar de basisschool gaat." In zijn familie is het niet ongebruikelijk om op missie te gaan. "Mijn broer is op missie in Japan geweest en mijn ouders staan al jaren te popelen om naar China te gaan. Zij begrijpen onze keuze."

Een zwik ziektes

Het gezin Jansen gaat in een dorp wonen in het zuiden van het Oost-Afrikaanse land Zambia, aan de grens met Malawi.

Mensen leven er in armoedige lemen huisjes en verdienen hun geld vooral met kleinschalige veeteelt. Tessa gaat aan de slag als directeur/manager van een voorschool, waar kinderen van drie tot acht jaar worden voorbereid op de basisschool. Peter gaat leiding geven aan een vakopleiding waar jongvolwassenen leren timmeren. Beide scholen worden beheerd door de Italiaanse Comboni-missionarissen. Betrouwbare gezondheidszorg is er in het zuiden van Zambia nauwelijks. In geval van nood is er een vliegveld op een halfuur rijden. Vanaf daar kan een vliegtuig een patiënt binnen tweeënhalve uur naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika brengen. De gezinsleden hebben zich al laten inenten tegen een zwik ernstige ziektes zoals difterie, tetanus, polio en hepatitis A en B. Klamboenet-

ten en malariapillen gaan straks mee in de koffer. Hoe gevaarlijk is de missie eigenlijk? Volgens Peter is het risico aanvaardbaar. Ook met kleine kinderen erbij. "We zijn door Fidesco goed voorbereid op de missie. Zij laten een jong gezin als het onze ook niet zomaar naar een onveilig gebied gaan."

Een groot verschil

Online contact onderhouden met familieleden zal waarschijnlijk lastig zijn. "Ik reken niet op een goede Skype-verbinding. Volgens Fidesco valt de elektriciteit en het internet in Zambia vaak uit. Ik heb een videocamera voor mijn verjaardag gekregen om de ontwikkeling van Niek en Sem op beeld vast te leggen. Dat is wel zo leuk voor de opa's en oma's van de jongens."

Ondanks de onzekerheid die hun missie met zich meebrengt, kijken Peter en Tessa uit naar hun vertrek. "We hopen een verschil te kunnen maken in het leven van mensen die daar wonen. In de streek waar we gaan wonen, is de armoede groot. Op de school waar ik ga werken, krijgen kinderen elke dag een maaltijd. Het is voor hen vaak de enige maaltijd van de dag. In die omstandigheden kunnen kleine verbeteringen al een groot verschil maken", zegt Tessa. "Ik denk dat de missie ons als gezin ook erg zal verrijken. Het lijkt me geweldig om een andere cultuur te leren kennen. Vrijwilligers van Fidesco die in het buitenland zijn geweest, zijn volgens henzelf dankbaarder, vreugdevoller en menslievender teruggekeerd dan dat ze zijn gegaan", zegt Peter.

De weg om te gaan

Twee jaar geleden hoorden Peter en Tessa voor het eerst over het werk van Fidesco. Nadat

een aantal ervaringsverhalen hen diep had geraakt, besloten ze zelf na te gaan denken of ze op missie wilden gaan. Maar lange tijd twijfelden ze of ze wel 'goed genoeg' zijn. "Wij hadden aanvankelijk het idee dat je een super-gelovige moest zijn om uitgezonden te worden naar het buitenland. Zo voelen we ons niet. Maar na het lezen van het eisenlijstje van Fidesco bleken we aan alles te voldoen. Toen zijn we serieus gaan nadenken of dit iets voor ons is."

In die periode kregen Peter en Tessa verschillende keren bevestiging in hun verlangen. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Peter zijn zoontje Niek voorlas uit de Kinderbijbel. "Het verhaal ging over Mozes die tegen zijn wil in door God werd geroepen om zijn volk uit Egypte te halen. Later las ik het verhaal dat het Joodse volk niet door de Rode Zee kon, maar dat God er een pad doorheen baande. Dat sprak me ontzettend aan. Dat gevoel hadden wij beiden veel vaker. We hebben allebei het gevoel dat op missie gaan de weg is die we moeten gaan."

Met Gods hulp

Vorig jaar hebben ze zich aangemeld bij Fidesco. Na een handvol bijeenkomsten en gesprekken kregen ze hun missie naar Zambia toegewezen. Ze kregen een intensieve voorbereiding. Omdat ze afhankelijk zijn van giften hebben ze met hulp van sponsors geld voor hun reis ingezameld. Nu zijn ze bijna klaar om te gaan. "We hebben er onwijs veel zin in. We weten nog niet precies wat ons te wachten staat, maar we vertrouwen erop dat het met Gods hulp goed komt." +

Info: www.fidesco.nl

pel bij gelegenheid van het einde van het bedevaartseizoen. Gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur in het Kruiswegpark aan de Kapel in het Zand (Parklaan 1).

Info: www.kapelinhetzand.nl

Open avond Alpha-cursus

Den Bosch, di 11 sept

Open avond over de Alpha-cursus die in het najaar start. Van 19.00 tot 21.30 uur de parochiezaal (César Francklaan 2). Incl. warme maaltijd.

Info: (073) 521 07 63, alpha-cursus.com, fam.coppens@home.nl

Stabat Mater

Haarlem, za 15 sept

Ter gelegenheid van het feest van O.L.-V. van Smarten wordt in de St.-Josephkerk (Jansstraat 43) vanaf 20.15 uur het *Stabat Mater* van Vivaldi uitgevoerd. Toegang gratis, deurcollecte na afloop.

Info: www.josephkerk-haarlem.nl

Aanbidding

Gentbrugge (B), za 15 sept

Maandelijkse dag in het gebedshuis (Kliniekstraat 48) in het teken van de eucharistische aanbidding. Aanvang

09.00 uur. Wie een maaltijd wil gebruiken, kan zich daar op voorhand voor inschrijven. Kosten: € 5,-. Met verder lauden, rozenkrans, vespers en Mis in het WZC tegenover het gebedshuis.

Info/opgave: 0032 498 54 34 19, www.caranova.be

Infoavond Domus Christiani

Menen (B), vr 21 sept

Gezinsgroep Domus Christiani houdt aan het Bevrijdingsplein 11 om 20.00 uur een informatieavond. Vanaf 19.30 uur biechtgelegenheid en rozenkransgebed. Vervolgens wordt de nieuwe ge-

zinsgroep voorgesteld, met de lezing *Het gezin in dienst van het leven* door de proost. Afronding om 21.15 uur met een hapje en een drankje. S.v.p. opgeven voor 10 sept.

Info/opgave: 0032 473 94 57 54, ick-dadizele.blogspot.com/p/gezinnen.html

Familiefeest St.-Jan

Utrecht, zo 30 sept

Jaarlijks familiefeest van de Broeders van Sint-Jan. Thema: *Gewoon heilig* Van 10.00 tot 16.00 uur, locatie: Broerestraat 12. Graag opgeven via de website.

Info/opgave: stjan.org, lvw@stjan.org