

Geloof in samenwerking



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ZOMER 2019

Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Dit voorjaar maakten wij met een groep jongeren een tocht door de woestijn in Jordanië. We genoten tijdens dit voor ons nieuwe avontuur van de prachtige schepping, het goede inhoudelijke programma en van de mooie gesprekken met de jonge mensen. Het loslaten van onze gewone omgeving maakte ons open om nieuwe indrukken op te doen, tijd te vinden voor gesprek en gebed en gaf ons bij onze terugkomst een nieuw élan om onszelf te geven aan de taken die op ons pad kwamen. En dit was maar een klein avontuur in vergelijking met de reis, die de 102 (!) nieuwe Fidesco-vrijwilligers deze zomer zullen gaan beginnen. Twee jaar op pad, loslaten van alle luxe van thuis en niet goed weten waar je de komende tijd zult wonen en werken. Zij durven dat aan en zijn bereid zichzelf te geven voor de allerarmsten in deze wereld. Een tijd waarin ze zullen moeten wennen aan een heel ander klimaat, ander voedsel, een andere taal en cultuur. Een tijd die hen de uitdaging biedt tot een ontmoeting te komen met mensen die in volledig andere omstandigheden opgroeien, en mogelijk ook een tijd om met hen het geloofsleven te delen.

Ook uit Nederland gaat deze zomer weer iemand op missie. In deze nieuwsbrief stelt zij, Romy Sloot, zich aan u voor. Wij zijn heel dankbaar als u haar sponsor wilt worden. Bij deze brief vindt u een machtigingskaart, die u daarvoor kunt invullen. Bovendien vragen wij u om haar in gebed te steunen, want dit is echt een dragende kracht in haar missie.

Heel veel dank ook voor al uw giften en gebed in de afgelopen maanden en van harte een mooie zomertijd gewenst!

Johannes en Miriam Witt



Nieuwe vrijwilligster Romy Sloot

Deze zomer vertrekt onze nieuwste vrijwilligster Romy Sloot voor haar tweejarige missie in Zuid Amerika. Romy leerde Fidesco kennen op een jongeren-bede- vaart in Maria-bede- vaarts- plaats Banneux .



“Ik heb geluk dat ik ben opgegroeid in een liefhebbend gezin, een veilige omgeving en een rijk land. Zoveel mensen in deze wereld hadden niet de kansen die ik heb gehad, en hoe meer ik over andere mensen en culturen leer, hoe meer ik wil bijdragen aan het helpen van anderen en het delen van de geschenken die ik heb gekregen. Ik kan en wil niet met mezelf leven, wanneer de focus alleen op mij, mijn nabije omgeving en een rijk leven in Nederland ligt, terwijl in andere delen van de wereld mensen hulp nodig hebben en ik daar niets aan zou doen.

Ik heb het gevoel dat God me roept om mijn talenten te gebruiken om anderen te helpen en Hem te dienen. Dit is ook waarom ik ervoor heb gekozen om mij aan te melden als vrijwilliger voor Fidesco: mijn persoonlijke overtuigingen en geloof zijn in overeenstemming met de katholieke opvattingen die deel uitmaken van de identiteit van Fidesco. Mijn ouders hebben mijn broer, zus en mij katholiek opgevoed. Naast mijn geloof ben ik geïnteresseerd in sport, lezen, (documentaire-)series en leuke dingen doen met familie en vrienden.

Ik vertrek binnenkort naar Bogotá, Colombia waar ik als projectmanager ga werken bij Oasis Fondacio. Graag stuur ik u binnenkort mijn voorstellingsbrief toe of houdt u de website en Facebook-pagina van Fidesco in de gaten voor de meest recente informatie.”



Op website www.fidesco.nl staat een nieuwe film over het project van Quirien in Oost Timor, het kijken zeker waard!



Quirien geeft Engelse les in Baucau

Nieuws van Quirien van Berkel in Baucau, Oost Timor

“Ik werk nu acht maanden in mijn missie in Baucau, de tweede stad van Oost-Timor. Als leraar Engels op een middelbare school geef ik aan zeven klassen les en wel drie uur in de week. Dus in totaal geef ik 21 uur, van elk 45 minuten, per week les. Op onze school zijn de faciliteiten ‘anders’ dan wij in ons kikkerlandje gewend zijn. Toen ik op mijn tweede werkdag een klas binnen kwam, met het plan om allerlei opgaven op het bord te schrijven, bleek dat er nog geen schoolbord was. Op zo’n moment leer je wel improviseren. Ik heb alle oefeningen maar gedictend en ben rond blijven lopen om te zien of de leerlingen alles wel correct opschreven. Het lesgeven gaat me tot nu toe goed af en het is prachtig om te zien dat een leerling begrijpt wat je uitlegt en de stof uiteindelijk zelf kan toepassen. Ik vind het mooi om met jongeren, die dit jonge land moeten gaan opbouwen, te werken. De Oost Timorezen leren op school om lesstof gewoonweg uit het hoofd te leren, maar niet om het te begrijpen of om het toe te passen. Nu ik hier met mijn Westerse denkbeelden voor de klas sta, probeer ik de studenten te stimuleren om de leerstof te begrijpen. Dat kost moeite en daardoor zie ik welke jongens en meisjes echt geïnteresseerd zijn en wie maar mee doen. Voordat ik Engelse les kon geven, moest ik de plaatselijke taal Tetun leren om vanuit daar te kunnen onderwijzen. In het begin was het door de taalbarrière moeilijk om aansluiting met de plaatselijke bevolking te vinden. Door met de kinderen uit de buurt te gaan spelen, leerde ik heel wat Tetun en kwam ik ook hun ouders tegen. Ook na de zondagse Heilige mis kreeg ik wat aanspraak met bekenden. Deze missie is een droom die voor mij uitkomt. Uw (financiële) steun blijft welkom en ik hoop dat ik daarop mag blijven rekenen.



Blij met nieuwe schoolspullen

Adventsactie 2018

Voor het derde achtereenvolgende jaar deed Fidesco mee met de landelijke bisschoppelijke Adventsactie met het straatkinderenproject CECYDAR in Rwanda. Dit bracht weer 70.000 euro op! In 2018 ving CECYDAR per maand gemiddeld 36 kinderen op en haalde 186 nieuwe kinderen van straat. In 2017 waren dit er 153. In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Aan de groepssessies voor ouders deden 159 ouders mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om hun problemen te bespreken. In februari 2018 heeft CECYDAR voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte CECYDAR een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt. Verder heeft CECYDAR in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.



Gezinshereniging is en blijft een speerpunt van CECYDAR



Deze zomer de grootste groep vrijwilligers ooit: 102



Familie Jansen terug in Nederland

Uitzendingsbijeenkomst 2019

Deze zomer gaat onze nieuwe vrijwilligster Romy voor het laatste stuk van haar voorbereiding een week naar Paray le Monial, bedevaartplaats van het Heilig Hart in Frankrijk. Tezamen met 101 andere vrijwilligers, waaronder 8 niet-Fransen, leert Romy over de armoede in de wereld en heeft zij tijden van gebed in de diverse kerken. Het hoogtepunt is de mis in de grote tent op de laatste dag, waarbij alle vrijwilligers zichzelf en ook hun kinderen voorstellen. Bidt u met hen mee op zaterdag 20 juli a.s.?

Fidesco informatiedag, 12 oktober 2019, Voorhout



In de buitengewone missiemaand die door Paus Franciscus is uitgeroepen, houdt Fidesco een informatiedag. U heeft de kans om meer te weten te komen over Fidesco's werkwijze. Wij houden lezingen, vieren samen de Eucharistie en verdiepen ons in het leven in de missie. Geïnteresseerd? Meldt u zich vooraf wel even aan via info@fidesco.nl.

Wat is FIDESCO

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt professionals over de hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1500 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 24 Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als Internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

www.fidesco.nl

Nieuws van familie Jansen

“Dit keer starten we met het nieuws dat we weer in Nederland zijn, en wel voor een bevalling. We verwachten (of misschien is het inmiddels bij het lezen van deze brief al geboren) ons derde kindje! Met gemengde gevoelens hebben we op 6 mei jl. Chikowa (Zambia) verlaten: blij met de zwangerschap en het weerzien van familie, maar bedroefd om het afscheid van de mensen. De Comboni peters adviseerden ons om niet met een kleine baby terug te keren naar dit dorpje in de bush; ze hebben al te veel lijden en ellende meegemaakt met pasgeborenen in deze plek, zo ver afgezonderd van goede medische zorg. In de zeven maanden dat we hier mochten werken heeft Tessa leiding gegeven aan een kleuterschool. Zij heeft onder meer de betrokkenheid van de ouders vergroot door hen te laten zien wat er op school gebeurt. Begin februari hebben wij de eerste dag gehad. Het duurde even, twee uur later komen is hier heel normaal, maar er zijn ongeveer 40 ouders gekomen. De leerkrachten hebben wat verteld over de visie van de school, over het dagprogramma, de vakken en het belang van de kleuterschool. Daarnaast is er een nieuw comité gekozen, dit zijn ouders die zich extra gaan inzetten voor de school. Peter stuurde timmerlieden aan in een werkplaats waar meubels werden gemaakt. Ik heb de werkplanning verder verbeterd waardoor er nu goed inzicht wanneer zaken af zijn en wanneer nieuwe orders opgeleverd worden. Dit is heel handig gebleken in het goed managen van klant verwachtingen rondom de – redelijk lange – levertijden van de timmerwerkplaats. Ook heb ik voor de timmerlieden veiligheidsschoenen kunnen regelen. Vlak voor vertrek heeft Peter een basketbalveld geregeld. Ik wilde met het basketbal juist iets direct voor de studenten doen. Helaas kan ik geen coach meer worden van het 1e team, maar ook zonder coach zullen zij zich prima vermaken!”





Snackend EEG onderwijs geven

Nieuws van familie van Zwetselaar in Moshi, Tanzania

“De zomer nadert in Nederland en hier zoeken wij onze vesten op. De koude periode treedt in. Marieke liep gisteren visite bij onze kwetsbare dwarslaesie-patiënten die het vaak moeten hebben van die ene ronde per week waar wij met voldoende mensen aan een bed staan om een verlamd lichaam dat in tractie in een halo-frame ligt, recht te leggen. Daar zijn zo acht mensen voor nodig, met eentje die hardop telt, en nog iemand die op zijn knieën voor het bed zit om de kilo's gewichten op te tillen. Het is begrijpelijk dat, met het grote tekort aan verplegend personeel, de rest van de week een beetje sjorren en behelpen is. We genieten van een neurologie AIOS uit Den Haag, die gelijktijdig kwam met een verpleegkundige uit Centraal Tanzania die amper Engels spreekt en die opgeleid moet worden tot epilepsie-verpleegkundige. Een prachtige combinatie en een leuke aanleiding voor een tournee langs de kleinere ziekenhuizen in Kilimanjaro, waar we met zijn allen epilepsie-nascholing geven. Op Marco's werk zijn de beide naaste collega's gepromoveerd op de Afrikaanse manier, een uurtje kruisverhoor dat geen recht deed aan hun uitstekende kwaliteiten en kennis. Maar zij hebben het gehaald en de Genomics/Bioinformatics unit heeft er weer wat titels bij! Dank voor uw giften. Zonder u kunnen wij dit werk niet voortzetten.”

Fidesco kids

Er staan weer een leuke puzzels op onze op onze website. Zoekt u geschikte input voor de kindernevendienst of voor uw (klein)kinderen in de zomervakantie? Kijk eens op www.fidesco.nl.



Spaar porto en het milieu

Wanneer wij de nieuwsbrief digitaal kunnen versturen, sparen wij papier en portokosten. Graag ontvangen wij daarom uw e-mailadres, dat u kunt sturen naar info@fidesco.nl. Hartelijk dank!



Bekend maakt bemind

Wellicht heeft u er altijd van gedroomd om zelf op missie te gaan, maar is dit om welke reden dan ook (nog) niet mogelijk. Niet getreurd! Uw enthousiasme kan wel degelijk een verschil maken. Via u komen wij graag in contact met gelijkgestemden... dezelfde mensen met wie u al over deze droom sprak. Door de gave van uw tijd en enthousiasme kunnen wij meer vrijwilligers uitsturen!

Bel of e-mail ons voor materiaal voor een presentatie in uw eigen omgeving of maak een afspraak; wij komen graag langs op uw basis- of middelbare school, mbo, hbo of universiteit, parochie, gebedsgroep of andere plaatsen waar mensen samenkomen, om een presentatie over Fidesco te verzorgen. Of raadpleeg ons voor een ander idee en organiseer bijvoorbeeld uw eigen (eigen) sponsoractie! Ook voor de projecten van Fidesco zijn wij altijd op zoek naar nieuwe geldstromen. Wie organiseert het eerste gesponsorde Fidesco sporttoernooi? Wij zijn heel dankbaar voor uw betrokkenheid en zijn graag beschikbaar om ons met u samen in te zetten.

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout



www.fidesco.nl



Fidesco Nederland



info@fidesco.nl



0852-731732



Bankrekening
NL53ABNA0566014297
Fidesco Nederland, Venlo