

Landbouwproject Laudato Si - La Providence in Bénin



KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING



Geef mensen in Bénin goed onderwijs en gezondheid

In Banigbé (gemeente Ifangni) in Bénin (West Afrika), krijgen jonge kinderen les op de katholieke school Laudato Si. Ze leren naast het gebruikelijke curriculum ook het werken in de landbouw. Elke klas brengt een uur per week door op de boerderij van La Providence (= de voorzienigheid).

Op deze boerderij ontvangen volwassenen een opleiding in de agro-ecologische landbouw. Het doel is om de mensen alles te laten ontdekken wat de Schepper te bieden heeft voor een beter leven. De boerderij is met name gespecialiseerd in de teelt en de promotie van de plant *Artemisia afra*, die effectief is tegen malaria.

Het project biedt werkgelegenheid aan lokale weduwen en leerkrachten. Naast uw financiële bijdrage willen wij u vragen voor dit project te bidden. Bij voorbaat hartelijk dank.

4^e ontwikkelingsdoelstelling:
Onderwijs voor iedereen



De aanbouw van de basisschool Laudato Si



Laudato Si - La Providence

Het Laudato Si - La Providence-project is een bisschoppelijk project, begonnen door Monseigneur Aristide, bisschop van Porto Novo. Het is gevestigd in de parochie van Saint André de Banigbé (gemeente Ifangni) in Bénin. Het project komt ten goede aan alle parochianen, vooral kinderen en kwetsbare mensen. Dit project wordt ondersteund door de Gemeenschap Emmanuel en Fidesco.

Laudato Si - Providence streeft ernaar de landbouw en het milieu te verbeteren door middel van onderwijs volgens de principes van de encycliek Laudato Si. Om dit te doen zijn er drie specifieke doelstellingen: Ontwikkel kinderen in hun geheel: hart, lichaam, ziel en intelligentie. Leid de bevolking op in agro-ecologie en bevorder het gebruik van de plant *Artemisia afra*.

Laudato Si - basisschool

De school startte in september 2017 en heeft nu zes klassen van kleuterschool tot groep 5 en geeft les aan 170 kinderen die allemaal uit de omgeving van Banigbé komen.

De pedagogie, die wordt gebruikt, is gebaseerd op eeuwenlange christelijke antropologie. De Kerk geeft haar visie op de mens door de Bijbel, de encyclieken en vele grote christelijke opvoeders zoals de heilige Don Bosco, de heilige Johannes Baptist de La Salle en de heilige Johannes Chrysostomos. De docenten willen de kinderen in hun geheel ontwikkelen: hart, lichaam, geest en ziel. Ze ontvangen niet alleen een verstandelijke opvoeding, maar de jongens en meisjes worden geleid naar het goede, het ware, het mooie, met andere woorden naar God. Om dit te doen, wil de school de natuur-

lijke ontwikkeling van het kind volgen, in het bijzonder door aandacht te besteden aan spel en contact met de werkelijkheid. Elke klas brengt een uur per week door op de boerderij van La Providence en wordt gevormd in landbouwactiviteiten.

De Laudato Si school brengt het evangelie ook in praktijk door het dagelijks gebed, het vieren van de eucharistie, liturgische feesten en door geloofsvorming en voorbereiding op de sacramenten. Het personeel wordt bijgestaan door een kapelaan, aangesteld door de bisschop. De docenten willen hun leerlingen zelfvertrouwen geven, in het bijzonder door ze hun talenten te laten ontdekken. De school heeft voornamelijk katholieke leerlingen, maar staat open voor alle kinderen uit kansarme gezinnen.

Een broederlijke plek

De school heeft oog voor de zes leerkrachten en twee onderwijsassistenten, stimuleert permanente educatie en biedt interne opleidingen aan. Het educatieve team probeert samen een voorbeeld te zijn en de vruchtbaarheid van samen dienen te tonen. Ze delen de vreugde van het overbrengen van kennis en het samenwerken, in een geest van naastenliefde.

Agro-ecologische boerderij - La Providence

De boerderij is in 2016 opgericht door Fidesco-vrijwilligers na contact met pastoor Nestor, priester van de Gemeenschap Emmanuel. Het terrein ligt in de parochie van Saint André de Banigbé (bisdom Porto Novo). De boerderij ontwikkelt medicinale landbouw (50%), groente- en fruitteelt, boslandbouw en veeteelt (voornamelijk kippen). Het doel is om de mensen alles te laten ontdekken en het land zodanig te laten bewerken, dat de lokale bevolking het best gevoed kan worden. Door middel van agro-ecologische technieken en permacultuur worden de natuur en de traditie gerespecteerd. Met name is de boerderij gespecialiseerd in de teelt en promotie van de plant *Artemisia afra*. Elke maand komen zo'n 35 volwassenen stage lopen en leren zij hoe ze deze plant, die effectief is tegen malaria, zelf kunnen kweken, verwerken, verpakken. Deze plant



GEEF MENSEN IN BENIN

ONDERWIJS EN GEZONDHEID



Laudato Si La Providence

kan miljoenen levens redden dankzij zijn klinisch bewezen effectiviteit bij het behandelen en voorkomen van malaria. De plant kent geen bijwerkingen of toxiciteit, is zonder risico op verslaving en resistentie. Kortom *Artemisia afra* is een 100% natuurlijke en biologische oplossing! In het regenseizoen wordt een kuur met de plant sterk aanbevolen tegen malaria.

Team

Het werk op de boerderij wordt door zeven fulltime medewerkers gedaan en acht weduwen die iedere ochtend en avond water geven aan alle planten. Een tweede team van acht moeders komt hen versterken bij een piek activiteit. Daarnaast is er een verkoopster, bezorger, bewaker in dienst en vier Fidesco vrijwilligers.

Maison de l'Artemisia Bénin

De agro-ecologische boerderij La Providence is ook een van de oprichters van het netwerk 'Maison de l'Artemisia Bénin', wiens missie het is om de ontwikkeling van de artemisia-sector te bevorderen door zoveel mogelijk actoren samen te brengen, kennis te delen en technische ondersteuning te bieden aan mensen, werkzaam in de sector. Men probeert het nodige onderzoek voort te zetten in dialoog met de gezondheidsautoriteiten van het land.

Inzichten in het project

"Wat ons hier raakt, is de broederschap die geleefd wordt." Dit is vaak de uitdrukking die de medewerkers horen uit de mond van de volwassen stagiaires die net een paar dagen op de boerderij hebben doorgebracht. Het verwelkomen van de weduwen en het team dat goed voor hen zorgt, het grote respect voor deze oude moeders, de kinderen die in het veld worden opgeleid en het gezamenlijk gebed zijn allemaal kleine ingrediënten die een echte familiegeest creëren. Hier heeft elke generatie zijn plaats en draagt ze iets bij. De medewerkers worden gedreven door een gemeenschappelijk project dat zinvol is: God dienen door middel van de meest kwetsbaren, in een omgeving waar natuur en schoonheid centraal staan.



onderwijs in benin



Kinderen pellen zaden



Kinderen leren op de boerderij



Maar ook fijn spelen....



en gezelligheid....



Volwassenen leren op de boerderij



Bedankt voor uw gift

FIDESCO

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwilligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 2000 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 24 Nederlanders. Na een voorbereidings-traject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Daarnaast sponsort zij zeven eigen projecten. Fidesco is als internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

www.fidesco.nl

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl



Onderwijs voor iedereen

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om het project in Bénin financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding. Steun ons via:

1) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via Tikkie op veilige wijze online te doneren.

2) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op IBAN nummer NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland in Venlo o.v.v. "Onderwijs in Bénin".

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt,
Voorzitter
Stichting Fidesco Nederland

