



Mission
SIHANOUKVILLE
[Cambodge]

Thérèse VAN EYKEN
soutien à la formation de l'Anglais

Pour toutes questions concernant votre soutien,

Guillemette LINDEMANN Chargée du parrainage (France)
Tel : +33 (0)1 58 10 74 96 •
Mail : glinde mann@fidesco.fr
Fidesco FRANCE 91 bd Auguste Blanqui •75013 Paris

Isaline DE CHANGY
Suivi administratif, animation et recrutement (Belgique)
Tel : +32 470 84 02 80 •
Mail : contact@fidescobelgium.be
Foyer St Paul – rue du Cheval d'Arçon 2 – 1348 Louvain-la-Neuve

Pour découvrir toutes nos missions :
www.fidesco.fr

Adresse :

Don Bosco Technical School
Sihanoukville
P.O. BOX 9406 Sihanoukville
St. Methapeap, 05 village, quarter 04
Sihanoukville
Preah Sihanouk Province
Cambodia

Courriel :

vaneyken.therese@outlook.com

Date : 06 décembre 2020

Nous aider :

www.fidesco.fr/vaneyken2020

RAPPORT de MISSION • N° 1 •



Lieve vrienden, familie, parrains,

Ik ben blij dat ik deze eerste week van de advent mijn eerste missie rapport kan schrijven voor jullie allen. Ondertussen is er redelijk wat tijd verlopen tussen mijn eerste brief en dit rapport. Let's catch up !

Een nieuw project

Door de coronacrisis is het centrum waar ik jullie in mijn eerste brief over vertelde - Fountain of Life - gesloten voor onbepaalde tijd. Het was voor de zusters dan ook niet mogelijk om ons te ontvangen. Gelukkig niet getreurd, want we zijn nog steeds vertrokken naar Cambodja en we zullen nog steeds in Sihanoukville verblijven. Niet meer bij de Sisters of the Good Shepherd maar bij de Salesianen van Don Bosco!

Misschien zijn sommigen onder jullie bekend met de Salesianen van Don Bosco. Wereldwijd zijn zij actief in 132 landen en zetten zich op verschillende manieren in voor jongeren door middel van onderwijs, centra voor jeugdhulp, activiteiten in vrije tijd en door technische vormingen. Hierdoor kunnen 800 000 kinderen zich uitleven in salesiaanse jeugdwerkingen en 1,2 miljoen jongeren zich ontplooiën op een Don Boscoschool.

In Cambodja hebben de Salesianen onder leiding van pater Jan Visser in 1991 de eerste Don Bosco school opgericht: Don Bosco Technical School Phnom Penh. Ondertussen is het netwerk uitgebreid met scholen in Sihanoukville, Poipet, Battambang en Kep. Pater Jan Visser is nog steeds actief en wij hebben het geluk gehad hem te mogen ontmoeten in onze eerste week in Phnom Penh. Hij vertelde dat bij aankomst in Cambodja in de jaren '90 meer dan 80% van de Cambodjaanse jeugd niet naar school ging.

Mijn taak zal er nog steeds in bestaan Engels te onderwijzen aan jongeren en kinderen. Ik zal ook administratieve bijstand verlenen in de organisatie.



De Don Bosco school in Phnom Penh is een groene oase te midden van de drukte. De school heeft ook een boerderij die inzet op ecologische en duurzame teelt van gewassen, vissen en kippen.

Départ et les éclaireurs !



In normale tijden zouden we rond deze tijd al meer dan 2 maand in Cambodja zijn. Door de huidige situatie is alles anders, en dat geldt duidelijk ook voor ons. Na lange tijd van onzekerheid voor alle vrijwilligers wat betreft de vluchten, de visa's, de toegangsvoorwaarden en ga zo maar door, kregen we op 1 oktober groen licht van het ministerie om als vrijwilligers van internationale solidariteit te mogen vertrekken. Door ongelukkige omstandigheden ben ik vertrokken zonder

mijn Binôme Marie. Ik ben blij en dankbaar dat ik niet alleen was maar het gezelschap mocht genieten van Apolline en Tanneguy, twee vrijwilligers uit Frankrijk die in Phnom Penh zullen blijven. Gelukkig is Marie 2 weken na ons ook kunnen vertrekken.

Na een lange vlucht van Parijs naar Phnom Penh via Seoul, werden we meteen in een 14-daagse quarantaine geplaatst in een door de overheid gekozen hotel. Hier kregen we meer dan de nodige tijd om ons aan te passen aan het tijdsverschil (6 uur later dan in België), het eten en de warme temperatuur. Het gaf ons ook de ideale kans om ons alvast in de cambodjaanse taal "Khmer" te verdiepen.

Na onze tweede coronatest op de "13e dag" (de eerste was vlak na aankomst op de luchthaven) mochten we het hotel verlaten. Met een grote glimlach onder ons mondkemper werden we opgepikt door father Arun, de verantwoordelijke voor de vrijwilligers. Richting Don Bosco !



Een warm welkom voor Marie die ons na 4 weken is komen vergezellen!

La vie familiale réinventée



Met Apolline en Channy, onze lerares Khmer, op het terras van ons appartement







Le coup d'pouce...

En ce moment, à travers le monde, 150 volontaires Fidesco travaillent pour des **projets de développement auprès des populations défavorisées** : accueil de personnes handicapées, création de centres de formation, gestion d'œuvres sociales, orthophonie, médecine, construction...

Pour mener tous ces projets, former les volontaires avant leur départ, assurer le coût de leur mission (vol, assurances, mutuelles,...), **Fidesco s'appuie à 80% sur la générosité de donateurs.**

Je vous propose de partager ma mission en me parrainant !

Comment ? Soutenez Fidesco soit par un don ponctuel, soit par un parrainage, c'est-à-dire un don de 15 euros (ou plus) par mois (ou 375€ de manière ponctuelle) ; et **66% de votre don est déductible des impôts !**

Je m'engage à envoyer à mes parrains **mon rapport de mission tous les trois mois** pour partager avec vous mon quotidien et l'avancée de mes projets.

De nouveau, **un grand MERCI** pour votre soutien et pour mes parrains : rendez-vous dans 3 mois pour mon prochain rapport !

Si vous avez des questions concernant votre soutien, n'hésitez pas à joindre :
(FR) Guillemette LINDEMANN au +33 (0)1 58 10 74 96 ou par mail : glindemann@fidesco.fr
(BE) Isaline de CHANGY au +32 (0)470 84 02 80 ou par mail : contact@fidescobelgium.be