

FIDESCO

katholieke organisatie voor internationale ontwikkelingsamenwerking

www.fidesco-international.org/nl

Jozef Stallaertstraat, 8

1050 Brussel

fidesco-belgique@emmanuel.info

tel : 02/3475804

Sarah en Jonathan Willems

**Bestemming : PORT-AU-PRINCE
HAÏTI**

Missie: Leerkrachten

sarahdevriese@skynet.be

jonathan@ecofriendly.be

Nieuwsbrief n°1

Haïti

« Ayiti » betekent in het indiaans « de berg in de zee ». En inderdaad, dit eiland is hoofdzakelijk bergachtig.

Haïti bevindt zich in een seismische zone met platentektoniek. De aardbeving van 12 januari 2010 wordt beschouwd als de krachtigste ooit voor dit land met een totaal van 200 000 doden en een miljoen daklozen.

Het klimaat is tropisch met twee seizoenen: het zogezegde “droge” seizoen (van november tot mei) en het regenseizoen (van mei tot november). Van augustus tot en met november kunnen orkanen het land teisteren. De temperaturen schommelen gedurende het hele jaar tussen de 20 en 35 graden.



De oppervlakte bedraagt 27 749 km²
(nagenoeg die van België).

In 2009 bedroeg de bevolking 9 923 243 inwoners waarvan 43,6% in de steden.

De hoofdstad is Port-au-Prince met 2,3 miljoen inwoners.

De officiële talen zijn het Frans en het Creools.

De godsdiensten zijn hoofdzakelijk katholiek en voodoo. Een niet te onderschatten deel van de katholieken beledigt tevens sommige voodoo-rites.

Haïti is een republiek. De president wordt verkozen voor een mandaat van 5 jaar. Het hoofd van de regering is de eerste minister. Bovendien wordt het land verder geregeerd door de senaat en de kamer der volksvertegenwoordigers. De laatste verkiezingen zijn zojuist achter de rug.



Beste familie,
vrienden en
kennissen,

Wat vliegt de tijd snel! Reeds 2 maand zijn we hier in het mooie Haïti, en nog geen seconde hebben we spijt gehad van de grote stap die we gezet hebben!

Ons avontuur begon op 6 september toen we, na afscheid genomen te hebben van onze familie, richting Port-au-Prince, Haïti vertrokken. Na een lange reis van bijna een volledige dag kwamen we aan in de luchthaven Toussaint Louverture in de hoofdstad Port-au-Prince. De warme temperaturen waren overweldigend, net als de tientallen Haïtianen die aan de uitgang van de luchthaven stonden te popelen om onze bagage te dragen. We werden hartelijk opgewacht door onze lokale partner, François de Saint Blanquat en 2 Franse Fidesco-vrijwilligers Claire en Adelaïde die ons tussen de over-behulpzame Haïtianen door, naar hun auto begeleidden.

De autorit door Port-au-Prince die hierop volgde overdonderde ons met eerste indrukken. Port-au-Prince is een miljoenenstad, dat was onmiddellijk duidelijk. De bergellingen zijn volgebouwd met kleine huizen, de straten zijn besmeurd met afval, en overal waar we maar konden kijken, zagen we mannen, vrouwen en kinderen, die hun waren trachtten te verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien. Voetgangers passeerden voor onze auto zonder te kijken, overal hoorden we het geluid van claxons. Het werd ons zeer snel duidelijk dat verkeersregels hier niet bestaan en ons leek het bijzonder gevaarlijk om je hier op straat te wagen.

Wonderwel kwamen we veilig toe in het huisje van de twee vrijwilligers Adelaïde en Claire, gelegen in de wijk Canapé Vert, waar we aan een welverdiende nachtrust toe waren.

De volgende dagen bezochten we een deel van de stad en zagen we nog overblijfselen van wat de aardbeving 2 jaar geleden heeft aangericht. Beangstigend om te zien hoe het presidentieel paleis en de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal, 2 immense gebouwen, met de grond gelijk gemaakt waren.

In die buurt zagen we ook dat de bevolking het niet zo goed had, we zagen arme Haïtiaanse vrouwen bedelend op de grond. Adelaïde en Claire vertelden ons dat meer dan de helft van de bevolking moet overleven met 1 USD per dag... Handel op straat is hun enige vorm van inkomen, soms verkopen ze spullen waarvan we ons afvragen wat er nog mee aan te vangen valt.

Onze eerste maand in Haïti verbleven we bij de zusters van de Charité de Saint Louis. Daar werden we zeer goed opgevangen en kregen we een kamertje waar we in konden verblijven. We leefden en aten er gedurende een maand samen met de zusters, gingen samen naar de mis in hun kapel, hielpen hun met informaticavragen, ... Ze waren heel behulpzaam en bezorgd, ze leerden ons wat woorden Creools en we zijn dan ook heel dankbaar dat we onze eerste maand in Haïti samen met hen mochten doorbrengen.



Sinds enkele weken zijn we verhuisd naar ons appartement in Thomassin, een wijk van Port-au-Prince die meer in de bergen gelegen is. Vergeleken met het drukke leven in het centrum van de stad, is Thomassin een heel rustig dorp met veel groen en mooie uitzichten op de bergen. We trachten onze groenten en fruit zoveel mogelijk op straat te kopen, maar het contact met de bevolking was in het begin niet eenvoudig, vooral omdat de verkopers op straat enkel Creools spreken, de lokale taal van het land. De beter geschoolden spreken ook Frans, wat voor ons voorlopig iets gemakkelijker is om te communiceren.

Onze verblijfplaats ligt op anderhalf uur van de beroepsschool Saint Joseph Artisan waar we werken. De dagelijkse tocht naar school is steeds een avontuur op zich: na een kwartiertje stappen/klauteren naar de hoofdbaan, moeten we 2 tap-taps nemen tot aan de school, gelegen in Canapé Vert. Een tap-tap is het lokaal transportmiddel hier in Haïti, een soort minibusje of kleurrijke gemodificeerde pick-up (zie foto) dat pas vertrekt als het helemaal vol zit. Deze minibusjes rijden 1 straat op en neer, en als je ergens wil afstappen roep je luid: 'Merci' of klop je eens op het ruitje.

Op het werk

De school waar wij leerkracht zijn heet Ecole Professionnelle Saint Joseph Artisan (beroepsschool Sint-Jozef Werkman). Kort na onze aankomst werd de nieuwe school ingehuldigd met een mis in de kapel van de school door de lokale bisschop, alle ruimtes werden gezegend. Deze plechtigheid werd bijgewoond door de minister van onderwijs van Haïti, de ambassadeur van Frankrijk en een afgevaardigde van ACTEC, een Belgische NGO die gezorgd heeft voor een deel van de financiële middelen voor het bouwen van de school.

De school geeft 4 opleidingen die goed zijn voor het opleiden van 80 leerlingen. Volgende opleidingen worden aangeboden:

- Metsen
- Loodgieterij – Electriciteit
- Koeling – Electriciteit
- Informatica

Er worden dubbele opleidingen gegeven zoals loodgieterij/elektriciteit om de kansen voor de jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.



Om de school een betere naambekendheid te geven hebben we gewerkt aan een website voor de school: www.epsja-haiti.com.

Hoewel de school de kost zo laag mogelijk probeert te houden is de kostprijs toch nog hoog voor de leerlingen. Die bedraagt ongeveer €700 per jaar. Daarom is de school op zoek naar milde schenkers of sponsors om halve of kwartbeurzen te kunnen schenken aan een aantal leerlingen die anders de opleiding niet zouden kunnen volgen.

We zijn volop bezig met het afwerken van het leerprogramma en de uurroosters. Tevens moeten de lokalen ingericht worden met computers en werkmateriaal. Uiteraard mogen we in de drukte van de schoolorganisatie ook niet vergeten onze eigen lesvoorbereidingen te maken!

De school begint begin januari met een oriëntatieperiode van 2 weken, hierin kunnen de leerlingen proeven van elk beroep. De leerlingen mogen daarna hun definitieve richting kiezen met behulp van een evaluatie van de leerkrachten.

Orkaan Sandy

Ondertussen hebben we onze eerste orkaan in Haïti meegemaakt. Felle regens en hevige winden zorgden ervoor dat niemand nog zijn huis kon verlaten. De straten waren in rivieren veranderd en we waren dan ook heel blij dat we beschut in ons huis zaten. Op dat moment gingen onze gedachten naar al de mensen die hier leven in tentenkampen, hoe ellendig zij het wel niet moesten hebben op dat moment. Vanwege de storm waren er elektriciteitspalen omgevallen en beschadigd, zodat wij en nog vele anderen een week zonder elektriciteit zaten. Zelfs in normale tijden is de elektriciteitsvoorziening in Haïti schaars. In het beste geval hebben we netstroom voor slechts 50% van de tijd, voor de andere momenten doen we beroep op batterijen.



Felle regens, zoals deze van orkaan Sandy, zijn een groot probleem voor Haïti. Toen we terug buiten konden komen hoorden we pas van de Haïtianen dat er minstens 50 doden gevallen zijn. Broodnodige infrastructuur zoals wegen, scholen en ziekenhuizen liep ernstige schade op. Nog eens 18000 woningen kwamen onder water te staan. Maar de grootste zorg van Haïti zijn de gevolgen op lange termijn. Sandy heeft in grote delen van het land tot 70 % van de gewassen vernield.

Hierdoor dreigt hongersnood voor veel Haïtianen, de situatie was al erg vóór Sandy maar het zal alleen nog maar verslechteren. Dat de mensen hier honger hebben, hebben we al aan den lijve mogen ondervinden. We bezochten met Allerheiligen de streek van Les Cayes in het zuiden van Haïti, waar Sandy het hardst had toegeslaan. Het was heel confronterend om te zien hoe een vrouw kwam bedelen om de restjes van onze boterhammen. De dankbaarheid was groot toen we haar dan ook een boterhammetje met confituur voorschotelden. De volgende dagen namen we wat extra eten mee om uit te delen.

Het moeilijkste aan deze missie in Haïti is het zien van zoveel armoede, zoveel mensen die je hulp nodig hebben, en het besef dat we niet iedereen kunnen helpen.

We kijken vol verwachting uit naar wat de komende maanden ons zullen bieden!

Graag willen we jullie bedanken voor de financiële steun die we reeds via Fidesco mochten ontvangen.

Sarah & Jonathan

De vrijwilligers en projecten van Fidesco steunen kan door een gift over te maken op rekening IBAN: BE76310065020095 - BIC : BBRUBE33 van Fidesco België met vermelding “Sarah en Jonathan”. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Meer informatie over Fidesco en zijn projecten kan u vinden op: www.fidesco-international.org/nl .