

# Een musical voor het goede doel

**Kinderen en begeleiders van het Emmanuel Zomerkamp voerden afgelopen zondag nog een keer de plezierige en indrukwekkende musical *De deur staat voor je open op*.**

Dit keer voerden de musicalsterretjes in de dop de voorstelling op voor het project 'Straatkinderen terug naar huis', van Fidesco Nederland.

Dit jaar is Fidesco een van de vier projecten van de Bisschoppelijke Adventsactie. Fidesco probeert zoveel mogelijk straatkinderen weer een thuis te geven, bij hun eigen ouders of als dat niet kan, bij andere familieleden. Onlangs bleek nog uit onderzoek dat straatkinderen het best opgroeien in hun eigen gezin of dat van familieleden. Veel beter dan in tehuizen, waar soms schrijnende toestanden heersen: kinderen met ouders worden soms als zogenaamde weeskinderen voor veel geld 'verkocht' aan Nederlandse adoptieouders.

Fidesco is een erkende, internationale non-profit organisatie die in 1981 door Emmanuel is opgericht. De organisatie zendt vrijwilligers

naar ontwikkelingslanden om daar met hun professionele vaardigheden bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen.

Dit weekend vierde Emmanuel meteen een reünie voor de kinderen die meegedaan hadden aan het Emmanuel Zomerkamp. Tijdens de Mis zaten alle kinderen samen helemaal voor-in de kerk. Dat bleek succesvol: aandachtig luisterden ze naar de priester die vertelde over de Adventstijd.

Tijdens de inleiding baden de Emmanuelleden voor de zaligverklaring van Cyprien en Daphrose Rugamba, een Rwandees paar dat actief was in de Katholieke Charismatische Vernieuwing. In 1990 richtten zij de Gemeenschap Emmanuel in Rwanda op, nu op Frankrijk na de grootste Emmanuelgemeenschap ter wereld. Op de tweede dag van de Rwandese genocide van 1994 werden het echtpaar en zes van zijn tien kinderen vermoord. (MO)



Foto: KN - Mariska Orbán

*De musical werd opgevoerd voor een project van Fidesco voor straatkinderen.*