

Geloof in samenwerking



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Kerstbrief 2015



Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Op het moment, dat u deze brief ontvangt, is de Advent net begonnen en zal spoedig het Jaar van Barmhartigheid worden geopend.

Dit Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid is meer nog dan anders een tijd om stil te staan bij de grote, alles vergevende liefde van God onze Vader voor ieder van ons persoonlijk: God, die ons zijn Zoon heeft gegeven, die in zijn liefde voor de mensen tot het uiterste is gegaan, tot de dood aan het kruis. Een jaar ook, om zelf barmhartig te zijn voor de mensen om ons heen en om te zien naar de zwakkeren.

In dit jaar van barmhartigheid zal Fidesco Nederland zelf een jubileum gaan vieren:

Komend jaar is het namelijk 25 jaar geleden dat Fidesco in Nederland werd opgericht en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We willen dit vieren met een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 1 oktober. Zet u de datum alvast maar in uw agenda – in 2016 hoort u er beslist meer van!

Samen met de jongen uit Rwanda op de foto, die zijn drie vingers omhoog houdt, willen we u danken voor de drie dingen, waarmee u ons het afgelopen jaar hebt geholpen:

Ten **eerste**: het mooie bedrag aan giften, dat we mochten ontvangen voor onze diverse projecten en voor de vrijwilligers in het veld.

Ten **tweede**: voor uw gebed en uw meeleven met het werk van Fidesco en de vrijwilligers. Wij geloven, dat deze steun hen steeds weer helpt om verder te gaan, ook als situaties uitzichtloos lijken.

Ten **derde**: voor alle manieren, waarop u ons geholpen hebt om de naam van Fidesco meer bekendheid te geven: door

folders te verspreiden, ons te 'liken' of 'sharen' op Facebook, of door ons uit te nodigen voor een presentatie of workshop.

In deze Advent en in 2016 willen we uw steun bijzonder vragen voor de straatkinderen in Kigali, Rwanda. Het project 'Cecydar' dat in 1991 werd gestart door Cyprien en Daphrose Rugamba, vangt straatkinderen op en probeert hen na een intensief traject van begeleiding terug te plaatsen in hun eigen gezin of in een pleeggezin. Dit vanuit de overtuiging, dat een gezin voor een kind de beste plaats is om op te groeien. Verder in deze brief en in de bijlage leest u er meer over. Mocht u, uw parochie of misschien wel uw bedrijf interesse hebben in een presentatie over dit project, dan zijn we bereid naar u toe te komen.

Daarnaast doen we ook weer een beroep op u, om onze eerstvolgende informatiedag voor nieuwe vrijwilligers te promoten. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 januari in Apeldoorn. Op verzoek sturen we u graag een stapel flyers toe. Of zet u in dit Jaar van de Barmhartigheid zelf de stap om op missie te gaan en twee jaar van uw leven te delen met de allerarmsten? Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden (Mattheus 5,7).

We wensen U van harte een zalig Kerstmis en een zalig en gelukkig 2016!

Johannes en Miriam Witt



Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwilligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 20 Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. In 2014 waren 232 vrijwilligers in 25 landen actief. Fidesco is als Internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

www.fidesco.nl

Nieuws van de vrijwilligers

Nora Voorwald
Bangkok, Thailand

Nora is eind september teruggekomen na een enerverende missie in Thailand. Nora werkte daar als maatschappelijk werkster bij de Jesuit Refugee Service Thailand (JRS). Ze hielp daar vluchtelingen bij het overleven in Bangkok.



Nora zoekt onderdak voor vluchtelingen

Thailand heeft de conventie voor mensenrechten niet ondertekend en ook niet die voor de rechten van vluchtelingen. Dat wil zeggen dat de vluchtelingen daar illegaal zijn en altijd het risico lopen om gearresteerd te worden en in de gevangenis terecht te komen. Tussen vluchten en een nieuw leven zit een periode die overbrugd moet worden, zo goed en zo kwaad als het gaat. Velen vluchten naar Bangkok met het idee dat er hier voor ze gezorgd zal worden en ze alleen maar hoeven te wachten gedurende de periode tot hervestiging. Voor hen is het een gigantische schok om te ontdekken dat niemand de verantwoordelijkheid voor hun leven, en dat van hun naasten, overneemt. Het hangt van henzelf af hoe ze met deze periode in hun leven willen omgaan. Het geloof speelt een heel grote rol in de manier waarop vluchtelingen deze periode proberen te overbruggen. Het antwoord op hoe ze denken te overleven is vaak, dat ze vertrouwen op God, dat hij het voor hen zal regelen. Maar het vertrouwen is ook weer niet zo groot, dat ze het in over-

gave aan Gods Wil kunnen overlaten. Op enkele uitzonderingen na, die zich volledig kunnen overgeven, is onder de vluchtelingen de angst voor arrestatie enorm.

Nora maakte lange werkdagen. Ze begon om 9.00 uur en ging vaak pas weg om 19.00 uur. Soms werkte ze met haar collega's ook nog in het weekeinde. Tijdens de werkuren ontving zij de klanten. Na 17.00 uur volgde de administratie. Door de vele aanvragen voor hulp zijn de regels steeds strenger geworden. Het budget is niet toereikend en er is niet genoeg menskracht. Daarom is samenwerking met verschillende organisaties van belang. Er zijn organisaties voor christenen, voor verschillende moslimgroeperingen, publieke en private. Sommigen richten zich alleen op hun eigen doelgroep en anderen zijn toegankelijk voor iedereen. In tijden van schaarste geeft dat ook weer spanningen, omdat sommige organisaties alle vluchtelingen, ongeacht afkomst, helpen, maar andere organisaties alleen hun eigen doelgroep. Mensen uit bepaalde doelgroepen kunnen dus van meerdere "walle-tjes" tegelijk eten.

In de loop der tijd werd Nora steeds meer geconfronteerd met conflicten onder vluchtelingen. Het lange wachten, het gebrek aan middelen, de kans op arrestatie, jaloezie en oude conflicten uit hun eigen land veroorzaakten veel stress. Het liep regelmatig uit de hand. Veel mensen zijn niet in staat om te overleggen of te onderhandelen omdat men dat niet geleerd heeft. Men slaat erop los en dreigt zelfs met doden. Met andere hulpverleningsorganisaties probeerde het JRS de boel te sussen en soms moesten mensen voor hun veiligheid en rust verhuizen.

Nora: "Met deze missie heb ik iets gedaan wat ik al heel mijn leven wilde".

Adventsactie 2015



Straatkinderen weer naar school

In deze Adventsperiode en in heel 2016 willen wij uw aandacht vragen voor het straatkinderen project CECYDAR dat Fidesco ondersteunt in Rwanda. De geschiedenis van ieder straatkind is uniek. Sommigen zijn wezen en eindigen op straat omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn slachtoffer geworden van armoede en hebben hun familie verlaten in de hoop meer geluk te vinden in de straten van de stad, of simpelweg iets te eten. Om deze kinderen van de straat te redden en hen een toekomst te geven, begon Fidesco in Kigali een centrum voor straatkinderen. Dit centrum zorgt voor onderdak en scholing.

Sociaal werkers gaan dagelijks de straat op om kinderen te ontmoeten, hen te verwelkomen om te eten, zich te wassen en medische zorg te krijgen. Daarna begint hun resocialisatie en – als ze er klaar voor zijn – een leven in het centrum en terugkeer naar school. De ouderen krijgen vakscholing. Waar mogelijk helpt Fidesco hen terug te keren naar families.

Het centrum draagt de naam van de stichters van Fidesco in Rwanda, een echtpaar dat tijdens de genocide is vermoord: Cyprien en Daphrose Rugamba. Hun proces tot zaligverklaring begon afgelopen zomer. In de bijlage leest u meer over CECYDAR, inclusief een begroting. Mogen wij op uw financiële steun rekenen?

Update van onze activiteiten



43 nieuwe vrijwilligers

43 nieuwe vrijwilligers

Van de zomer lieten 43 nieuwe vrijwilligers (tussen 22 en 68 jaar) zich uitzenden voor hun tweejarijge missie. Onder hen 15 singles (8 dames, 7 heren) en 14 stellen waarvan 10 met kinderen (totaal 28 kinderen). Deze vrijwilligers komen uit Frankrijk, België, Duitsland, USA en Canada.



De informatiestand van Fidesco

Met de stand op pad

Het afgelopen half jaar stonden we met onze informatiestand op talloze manifestaties. Zomaar een paar voorbeelden: Het WKJ-festival, Celebrate en een kunstmarkt. Weet u nog een geschikt evenement waarbij wij ons gezicht kunnen laten zien, meld het ons.



Fidesco op Twitter

Ook op sociale media actief

Fidesco communiceert nu ook via Twitter. Hebben wij al contact met U via sociale media?



Wees barmhartig en ga op missie!

Lezing bij WJD-voorbereiding

In oktober was Fidesco bij een voorbereidingsbijeenkomst van de WJD-reis van bisdom Roermond. Zo'n 40 jongeren luisterden aandachtig naar ons verhaal. We hebben hen aangespoord om barmhartig te zijn naar de mensen in ontwikkelingsgebieden.



Fidesco bij Cor Unum

Fidesco Nederland in Rome

Van de zomer bezochten wij, tezamen met leden van de andere acht Fidesco-kantoren wereldwijd, de Pauselijke Raad Cor Unum voor 'Human and Christian Development' in Rome. Wij bespraken daar enkele thema's. Eén van de uitkomsten: "Missionarissen brengen niet alleen humanitaire hulp maar ook een geschenk voor de gehele mens: namelijk het geloof."



Uw bijdrage komt goed terecht

Rijstzakken voor Conakry

De 43 vaste medewerkers van het

Nieuws van familie van Zwetselaar

Marco van Zwetselaar, Marieke Dekker en hun zes kinderen Moshi, Tanzania

Fidesco Nederland ondersteunt en faciliteert het werk van Marco van Zwetselaar en Marieke Dekker in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). Het echtpaar heeft hun missie met drie jaar verlengd.



Marieke met haar collega's

Het afgelopen half jaar is snel gegaan met grote veranderingen in het ziekenhuis met verjonging en 'feminisering' van de bestuurders. Marieke heeft de afgelopen weken, met de geweldige hulp van EEG laborante Sylvia, de zusters van hun EEG unit, maar ook dokters van de kindergeneeskunde en interne geneeskunde opgeleid in het verrichten en lezen van EEG's. Marieke moest naar Nederland voor haar uiteindelijke herregistratie als neuroloog. Daarom was er in die tijd niemand die de ononderbroken aanvoer van EEG's wegwerkte. Het had dus hoge prioriteit om nieuwe krachten te hebben die de EEG's zelf konden maken en beoordelen. Zo blijft het echtpaar goochelen om de eigen capaciteit binnen het land op te bouwen!

gezondheidscentrum Sint Gabriel in Guinee kunnen hun gezinnen nauwelijks te eten geven. Fidesco ondersteunt hen al jaren met zakken rijst als aanvulling op hun salaris. De mensen zijn hier heel dankbaar voor want zo kunnen zij hun medische zorg blijven verlenen aan anderen.



Deel jouw talent met mensen in nood

Nieuwe informatiedag

Op **16 januari a.s.** organiseert Fidesco een informatiedag in Apeldoorn. Deze dag staat open voor potentiële vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is in het werk van Fidesco.

Parochiecentrum Emmaushuis,
Stationsstraat 13, Apeldoorn.

Programma:

09.30 uur Eucharistieviering
10.00 uur Welkom
10.30 uur Wat is Fidesco?
11.30 uur Onderscheid je roeping
12.30 uur Lunch
13.15 uur Eucharistische aanbidding
14.00 uur Oud-vrijwilligers vertellen
15.30 uur Film "Fidesco Globe Reporters"
16.00 uur Optioneel: interviews (*)
17.00 uur Einde

(*) =

Wie serieus als vrijwilliger met Fidesco op missie wil, wordt verzocht voor 1 januari a.s. zijn of haar curriculum vitae en motivatiebrief te mailen, zodat via interviews een eerste persoonlijke kennismaking plaats kan vinden.



Het **zilveren jubileum** van Fidesco Nederland valt op 17 september 2016. We organiseren daarom op **-zaterdag 1 oktober 2016-** een feestelijke bijeenkomst. Mgr. De Jong komt spreken alsmede Pierre-Francois Graffin, directeur van Fidesco Internationaal. Houdt u deze zaterdag ook vrij in uw agenda? Meer informatie volgt spoedig.

Mogen wij uw e-mailadres?

Help ons het milieu te sparen en minder papier rond te sturen. Mogen wij u daarom vragen, uw e-mailadres aan ons toe te sturen via info@fidesco.nl? Graag willen wij ons adressenbestand uitbreiden met uw e-mailadres.

Financieel jaarverslag

In 2014 ontvingen we € 120.000,- aan giften. Hartelijk dank voor uw gaven! Daarvan gingen € 64.000,- naar de vrijwilligers en € 67.000,- naar de verschillende projecten. Mogen we ook in 2016 weer op uw (vaste) bijdrage rekenen? Vooral het straatkinderenproject in Rwanda kan uw hulp goed gebruiken (zie bijlage bij deze brief).



Hoe kunt u doneren?

De antwoordcoupon: Vul de coupon volledig in en stuur hem naar het hierop vermelde adres. U kunt de coupon zowel voor een eenmalige donatie als voor een periodieke overschrijving gebruiken.

Bank: Ons IBAN nummer is NL53 ABNA 0566 014 297 ten name van Stichting Fidesco Nederland, Venlo. Vermeld s.v.p. donatie + de naam van de vrijwilliger of het project van uw keuze.

Fidesco Nederland is door de Nederlandse overheid erkend als ANBI Instelling (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Giften aan Fidesco Nederland zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Voor vragen hierover of hulp kunt u altijd contact met ons opnemen.

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout



www.fidesco.nl



Fidesco Nederland



info@fidesco.nl



0852-731732



Bankrekening
NL53ABNA0566014297
Fidesco Nederland, Venlo