

Vrijwillig de armoede in



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Beste donateur,

Een nieuw jaar is begonnen met ongetwijfeld veel nieuws in petto (het eind van mijn missie komt ook al langzaam in zicht). Ook een goed moment om terug te kijken op de afgelopen periode. Vandaag ligt er weer sneeuw en ijs en daardoor kan er weinig gedaan kan worden.

De eerste keer sneeuw was eind januari toen we met een groep van de parochie naar Washington gingen voor de Mars voor het Leven. Voor mij de eerste keer in Washington en een heel indrukwekkende ervaring om te zien hoe ongeveer 600.000, vooral jonge mensen, in een geweldige sfeer bij elkaar kwamen. Ondanks het slechte weer (men sprak van de koudste dag in de geschiedenis van Washington!).

Esquina-dienst

Aan de "esquina" hebben de mannen het deze winter ook moeilijk. De politie bepaalde dat de mannen nog maar op één plek op werk mogen wachten. Vanwege de kou is er maar weinig werk en daardoor zijn er ook duidelijk minder mannen. Zij houden dapper vol en ook wij blijven dagelijks komen om hen te bemoedigen. Helaas heeft Angel al geruime tijd ernstige problemen met zijn ogen en kan hij daardoor (in afwachting van de operatie) niet meer helpen. Omar, een heel sympatieke man van de esquina, heeft op eigen initiatief Angels plaats ingenomen. Voor de winter begon, was Ray Suarez nieuw aan de esquina. Hij kwam uit Florida hier zijn geluk beproeven. Ik hielp hem met een voedselbonnenaanvraag en op zijn beurt hielp hij ons waarmee hij maar kon. Een goed voorbeeld is het af-

halen van een piano, een donatie van een echtpaar van de parochie. Het was een hele operatie en als extraatje kregen we ook een grasmaaier mee. Een andere keer hielp ik Zaria met het afhalen van meubels van het Leger des Heils. Het bleek behoorlijk wat meer (en verder weg) te zijn dan aanvankelijk verwacht. Als Ray niet toevallig voorbij was gekomen, en spontaan had meegeholpen, weet ik niet of het allemaal gelukt was. Toen de winter echt begon werd het Ray al snel duidelijk dat het beter voor hem was maar snel terug te keren naar het warmere zuiden...



MATTHE UIJTTEWAL

Felipe Avilez had ik al een tijdje niet aan de esquina gezien en zo besloten we hem en zijn familie een bezoekje te brengen. De hele familie was thuis en we werden ontvangen alsof we een wonderbaarlijke verschijning waren. Het deed hem erg goed en de volgende dag al kwamen ze met z'n allen naar het centrum voor onze eerste-zaterdag activiteiten: voedselbank, spelen met de kinderen en "convivio". Het trof dat ook Richard Borgman, de stichter van het centrum, op bezoek was en sprak over Gods genade; alwat zijn favoriete onderwerp is. (Hij heeft zelfs "mercy wins" op zijn polsen laten tatoeëren.) Niet alleen Felipe, maar ook veel anderen waren erg onder de indruk van zijn relaas.





Luisa en Elisabeth Ubillos met familie

Posadas

Traditiegetrouw werden voor de Kerst weer “posadas” georganiseerd. Lange tijd was dat onzeker gezien het feit dat het toch behoorlijk wat werk is en er nu veel minder hulp is dan andere jaren. Elisabeth Ubillos, zus van Luisa, was echter erg enthousiast en wilde zich er graag voor inzetten. Met wat hulp van anderen heeft zij bijvoorbeeld zelf piñatas gemaakt, ‘herbergen’ gezocht en helpen coördineren. Het was af en toe wat improviseren, soms wat anders (bijvoorbeeld enkele restaurants/winkels als herberg) en vooral wat simpeler dan andere jaren, maar alle betrokkenen waren erg blij met deze mogelijkheid om zich concreet op Kerst voor te bereiden.

Engelenboom

Ook de parochie had zijn traditionele kerstactie: de ‘engelenboom.’ Kinderen van arme families mochten hun kerstwensen in een kerstboom in de kerk hangen en iedereen werd uitgenodigd een engel te zijn en iets te kopen. Eén familie, die door het centrum voorgedragen werd, kreeg bijvoorbeeld vier splinternieuwe fietsen voor hun vier kinderen. U kunt zich hun vreugde en dankbaarheid voorstellen!

Kerst

Kerst zelf bracht ik door bij een scala aan verschillende families die mij allemaal graag een tijdje over de vloer hadden. Noemenswaardig zijn Angel Garcia, die mij al maanden vantevoren uitgenodigd had, en Luisa en Elisabeth Ubillos, die met de hele familie tezamen een lange kerst avond vierden (in de Latinocultuur is kerstavond

het belangrijkste deel van kerstmis). Ook Don en Felicia Newton mogen niet onvermeld blijven, een echtpaar van de parochie. Zij zijn pas kort lid van de gemeenschap Emmanuel. Toen Maria-Elena onverwachts aankondigde dat ze andere mensen had om bij haar in te trekken, boden zij mij spontaan onderdak aan en sinds december woon ik dan ook bij hen in. Een groot deel van de kerstdagen was ik in hun huis en ik kon zo veel van de familie ontmoeten die bij hen op bezoek kwam. Ik word behandeld als een zoon die weer thuis woont (een zoon studeert namelijk in Atlanta, de andere woont in Australië).

Schoolklassen

Don en Felicia zijn stap voor stap steeds nauwer bij ons centrum betrokken geraakt, Felicia is bijvoorbeeld begonnen eens per week computerles te geven (aan absolute beginners) en heeft al een keer bij een zogenaamd broodbezoek meegeholpen. Recentelijk zijn er meer mensen gevonden die op eigen initiatief een bepaald onderricht geven, namelijk in automechanica, gitaar en naaien/borduren. Lessen Spaans en piano zijn in de planning. Mede daardoor is het iedereen duidelijk dat er meer mensen nodig zijn om een soort bestuur van het centrum te vormen dat voor de hele organisatie/coördinatie kan zorgen; dit ook met het oog op mogelijk nieuwe missionarissen. Het bestuursvormingsproces is al in gang en Don en Felicia maken er deel van uit. Kort voor kerst zijn er in de parochie inschrijffijsten voor de verschillende klassen in het centrum uitgedeeld en als resultaat daarvan zijn er veel nieuwe (potentiele) deelnemers, vooral voor de Engelse les. Melissa kwam via de voedselbank in contact met het centrum en was bereid twee Engelse klassen zelfstandig te geven. Echter op de dag dat de eerste klas begon verloor haar man zijn baan en daarmee hun huis en moesten zij met spoed terug naar hun familie, ver weg, verhuizen. Via, via hebben we Olga (uit Colombia) en Josephina (uit Puerto Rico) gevonden die nu al een, en wellicht nog een andere

VERENIGDE STATEN

MATTHE UIJTTEWAAL

Felicia Newton
naast haar
kerstboom



klas, over kunnen nemen. Edgar en Julietta helpen nog steeds met de woensdagavondklas en zijn bereid die zelfstandig voort te zetten zodat ik (met hulp) een tweede parallelklas kan beginnen voor de nieuwelingen. Flexibiliteit is waarschijnlijk de belangrijkste eigenschap in het coördineren van dit alles; aangezien zowel de leraren als de deelnemers nogal eens aan verandering onderhevig zijn ;).

Broodbezoeken

Al genoemd zijn de broodbezoeken, die worden nog steeds (voor zover mogelijk) wekelijks voortgezet in de verschillende arme buurten. Gedurende een daarvan troffen we een werkloze, alleenwonende Amerikaan aan. Laten wij hem Jeff noemen (zijn naam ben ik helaas vergeten) met een werkelijk ongelooflijk verhaal. Als jongere gebruikte hij alcohol, drugs, had slechte relaties etc., maar hij had wel een gelovige moeder die altijd voor hem bleef bidden. Hij vertelde dat hij wel vier keer geprobeerd had zelfmoord te plegen, maar telkens op wonderbaarlijke wijze overleefde (een touw dat brak, getroffen door een auto zonder een bot te breken, onverwacht bezoek bij het zich vergassen en een revolver die meerdere keren niet afging) voordat eindelijk het kwartje viel. Hij hoorde een identiek revolververhaal op de radio en hij bekeerde zich. Sindsdien zijn, na zijn gebed, al een paar keer



mensen plots genezen. Ook verdween, na gebed, op een keer een tornado die direct op zijn huis afkwam. Hij voelt de roeping om over zijn geloof te spreken dan wel te schrijven, maar hij wacht nog op een teken hoe precies.

Dat brengt mij bij de Heilige Geest-cursus die afgelopen weekend, niet ver van hier, door een charismatische gemeenschap uit Engeland (Cor et Lumen Christi) gegeven werd. Toevallig werd ik daarheen meegenomen en ik werd niet teleurgesteld. Meest indrukwekkend was de gebedsdienst 's avonds waar wel 150 van de 600 aanwezigen een significante genezing ontvingen van alle mogelijke kwalen; ook Pablo's knieprobleem werd verholpen!

Gebedspunten

Helaas verdwijnen niet alle problemen zo makkelijk. Jose, Elisabeth's man, maakte gebruik van onze brillendienst om zijn zicht te verbeteren, maar een bril bleek hem weinig te kunnen helpen; wat hij nodig heeft is een oogspecialist. Echter zonder verzekering kan hij niet geholpen worden. Mocht hij door de diabetes zijn zicht compleet verliezen dan heeft zijn gezin ook geen inkomen meer.

Makkelijker geholpen was Edgar een vriend van Veronica, een goede vriendin van het centrum. Hij zat in de gevangenis vanwege het rijden zonder rijbewijs. Dit gebeurt vaker aangezien velen zonder geldige papieren geen rijbewijs kunnen krijgen. Zijn neef die bij hem woont, had slechts een lift nodig om de borg te betalen en na een tijdje wachten konden we hem mee naar huis nemen. Een sympathieke gast en zijn broer in Guatemala bleek zelfs priester te zijn!

Tot slot de trieste situatie van doña Maria, een oude Mexicaanse vrouw die dagelijks in een kippenfabriek moet werken om in haar levensonderhoud te voorzien. Haar



Een auto vol kerstgeschenken



Gezellig samenzijn na de rozenkrans



Kinderen spelen in de voedselbank

zoon heeft drugs- en alcoholproblemen en haar dochter zit nu in de gevangenis voor iets van een aantal jaar terug, terwijl zij een baby met het syndroom van Down heeft. Het weinige wat we voor haar kunnen doen wordt erg gewaardeerd en de ook de gezamenlijke rozenkrans geeft haar veel steun. Wordt vervolgd...

Feliz año!
Mateo



Julietta en Raemonn, twee tienervrijwilligers in ons centrum

Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten van de lokale kerk.

www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de missie van Mattheüs financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding middels een driemaandelijks missieverslag. Steun ons via:

1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via iDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland te Venlo o.v.v. "Donatie Mattheüs".

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding van "Donatie Mattheüs" te mailen naar info@fidesco.nl of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt daarbij aangeven of u zijn missieverslag wenst te ontvangen. Daarmee blijft u op de hoogte van zijn activiteiten in de VS en weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl