

# Vrijwillig de armoede in



## FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE  
VOOR INTERNATIONALE  
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Beste donateur,

Ik ben alweer enkele weken in de Lage Landen en ik mocht naast vele oude vrienden ook de nieuwe Fidesco vrijwilligster Lena in Duitsland bezoeken (kort voor haar vertrek naar de VS). Daarnaast kon ik al een Fidesco-reünie van oud-vrijwilligers bijwonen in Frankrijk.

U ontvangt u hierbij mijn missiebrief met het beloofde afscheid in Gainesville en een terugblik op ruim twintig maanden missie. Ik zal het kort houden zodat er flink wat ruimte overblijft voor mooie kiekjes!

Mijn afscheidsfeest was grotendeels door Felicia georganiseerd. Zij had mooie tafeldecoraties gemaakt met foto's van mij uit de missie en een taart met "vaarwel, we zullen je missen" erop. Ruim vijftig mensen kwamen me gedagzeggen en velen hielden een kleine toespraak met mooie woorden van waardering. Een handvol kinderen maakten tekeningen met "kom a.u.b. eens terug," erg roerend; menig traantje werd weggepinkt. Daar het officiële afscheid al vrij vroeg kwam, waren er daarna legio minder officiële "good-bye's," bijvoorbeeld aan de esquina. De mannen daar waren treurig maar hoopvol: op het einde van de zomer, als het weer slechter wordt, komt er een nieuw echtpaar van Fidesco dat de koffiedienst voort kan zetten. Voor de wekelijkse broodbezoeken is er nu al nieuwe hulp: Joice is op eigen gelegenheid uit Lourdes gekomen om enkele maanden mee te helpen en Zoraida, net geslaagd voor haar eindexamen, wil zelf ooit op missie en tot dan helpt ze graag zoveel ze kan in het centrum mee.

Mijn laatste keer van onze beide rozenkransen waren extra feestelijk (meer mensen en vooral eten;), ook daar lieten ze hun waardering duidelijk blijken. En de laatste twee weken had ik minstens een keer per dag bij Jan-en-alleman een etensuitnodiging; het net-begonnen WK was natuurlijk een mooie aanleiding. In mijn tijd in Gainesville ben ik trouwens wel 12 kilo aangekomen...



MATTHE UIJTTEWAAL

De voedselbank heb ik, als gepland, goed over kunnen dragen. Op de laatste dag kwam ik wat later aanzetten (Fr. Jose wilde dat ik nog één keer naar de mis kwam om officieel gedag te zeggen) en bleek alles op rolletjes te lopen; toch werd ik met gejuich ontvangen ;-). De eerste zaterdag heb ik ook nog een keer mee kunnen maken met "convivio", bezoek van de dokters en kinderactiviteiten.

Voor de kinderen hebben we nog mooi het jaarlijkse uitje naar het Laurel park kunnen organiseren (met speurtocht en waterspelen; vooral naar het laatste zagen de kinderen erg uit). We hadden een groep van ongeveer twintig jongelui en ook best veel hulp onder andere van een aantal ouders en lokale jongeren. Het is buitengewoon goed verlopen, er was slecht weer voorspeld, maar de zon begon te schijnen toen de kinderen het water in gingen!

Aan alles komt dan toch een einde, zelfs aan het gedag zeggen ;-). Na een goede vlucht werd ik





Taart bij het afscheid

met (oranje) bloemen door het Fidesco-team op Schiphol opgewacht. Door de vermoeidheid vergat ik daar nog bijna mijn hoed.

Er is me al gevraagd wat de missie in Gainesville mij persoonlijk heeft opgeleverd. Naast natuurlijk veel nieuwe vrienden en de ervaring van een dubbele nieuwe cultuur (in beiden is openlijke religiositeit heel normaal), heeft het me wat socialer gemaakt en duidelijk bevestigd dat helpen voldoende geeft (niet toevallig de titel van mijn kranteninterview in het lokale Groentje bij mijn terugkeer in Nederland). Vaak is het simpelweg aanwezig/voorbeeld zijn voor velen zelfs het belangrijkste, meer nog dan de geboden materiële hulp.

Alle goeds en tot ziens,  
Matthé Uijtewaal



Afscheidsfeest in Gainesville



Beste donateurs,

Ook namens Fidesco Nederland willen wij U hartelijk bedanken voor de steun aan Matthé in de afgelopen anderhalf jaar. De geldelijke bijdragen zijn onmisbaar om de inzet van de vrijwilligers mogelijk te maken. Maar ook al uw meeleven en uw gebed hebben er zeker toe bijgedragen, dat Matthé zich in deze tijd met hart en ziel kon geven aan deze groep van arme immigranten.

Wij zullen ervoor zorg dragen, dat de automatische incasso's die sommigen onder u hebben gebruikt voor hun vaste bijdragen, worden stopgezet.

Wij houden uw adres wel graag in ons adressenbestand, en zullen u twee keer per jaar op de hoogte houden van onze activiteiten.

Giften voor onze andere vrijwilligers en projecten blijven natuurlijk meer dan welkom! Via onze vernieuwde website [www.fidesco.nl](http://www.fidesco.nl) kunt u lezen, voor welke vrijwilligers en projecten wij ondersteuning zoeken. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Bovendien hopen wij van harte dat u ons wilt blijven steunen in uw gebed en wilt meehelpen het werk van Fidesco verder bekend te maken in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Johannes en Miriam Witt  
Fidesco Nederland



VERENIGDE STATEN

MATTHE UIJTTEWAAL

Matthé in de  
voedselbank



Speech bij mijn afscheid in Gainesville



Jaarlijks uitje naar het Laurel park (2014)



Het uitladen van voedsel voor de voedselbank



Met koffie op weg naar de esquina



Vrijwilligers van de voedselbank



Met z'n allen zingen





Afscheid van Felicia en Sonia



Afscheid van Charlie



Afscheid van Vicky



Aan het werk op de esquina



Aan het werk bij de voedselbank

## Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten van de lokale kerk.

[www.fidesco.nl](http://www.fidesco.nl)

## Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de missies van Nederlandse vrijwilligers of onze projecten financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding. Steun ons via:

### 1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

### 2) Internet

Op de vernieuwde website [www.fidesco.nl](http://www.fidesco.nl) vindt u de mogelijkheid om via IDEAL op veilige wijze online te doneren.

### 3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland te Venlo o.v.v. de desbetreffende vrijwilliger of project.

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding van de desbetreffende donatie te mailen naar [info@fidesco.nl](mailto:info@fidesco.nl) of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt daarbij aangeven of u missieverslagen wenst te ontvangen.

Bij voorbaat dank,  
Johannes Witt  
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

nr. 7

## FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732  
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl  
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl