

Rechtsbijstand voor gevangenen in DR Congo



FIDESCO

KATHOLIEKE ORGANISATIE
VOOR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Ondersteun lokale gevangenen

In DR Congo zitten veel mensen gevangen zonder enig proces. Soms terecht maar vaak zonder geldige reden. De omstandigheden in de gevangenissen zijn vreselijk. Zonder advocaat hebben gevangenen geen kans op een proces. Maar een advocaat kunnen zij niet betalen.

Sinds 2003 biedt Fidesco aan deze mensen de hulp van lokale advocaten, zodat zij een eerlijk proces kunnen krijgen. Dikwijls zitten mensen onschuldig vast en worden zij vrijgesproken. Zo niet, dan krijgen zij een passende straf.

Fidesco maakt jaarlijks voor 150 gevangenen een proces mogelijk. Dit kost € 150,00 per gevangene. Sponsort u mee?

*16^e duurzame ontwikkelingsdoel:
vrede, veiligheid en openbare
dienstverlening*

Red een mensenleven voor € 150,-





Vrijwilligers bezoeken de gevangenen eenmaal per week

dienst uit. Wie zijn barak wil verlaten, wordt door mannen met knuppels weer naar binnen geslagen. De meeste gevangenen komen jarenlang niet buiten.

Nog altijd gevaar

Ondanks de aanwezigheid van een grote VN legermacht in DR Congo, komen plunderingen, autodiefstallen, verkrachtingen, ontvoeringen en moorden geregeld voor. Hiervoor zijn losbandige, gewapende milities verantwoordelijk, maar ook regerings soldaten en de politie. Daarnaast vormen nog te ontwapenen ex-rebellen en deserterende regerings soldaten een reëel gevaar voor de bevolking.

Als gevolg van die onrust, zijn de afgelopen jaren veel mensen gevangen gezet, vaak zonder enig proces. Soms zitten ze terecht in de gevangenis, maar vaak zijn mensen opgepakt zonder geldige redenen. Een betrouwbaar juridisch systeem fungeert nauwelijks in DR Congo, dus veel mensen zitten jarenlang onschuldig gevangen. Wie geen advocaat kan betalen heeft pech, want de kans op een proces is daarmee vrijwel verkeken. Dat betekent dat je na verloop van tijd gewoon wordt vergeten en letterlijk wegwijnt in de gevangenis.

Verschrikkelijke leefomstandigheden

De omstandigheden in de DR Congolese gevangenissen zijn ronduit verschrikkelijk. Zo zitten in de gevangenis van de hoofdstad Kinshasa 4.000 mannen, vrouwen en kinderen gevangen in betonnen barakken. Zonder bed, hangmat of matras. Tegenwoordig krijgen de gevangenen dagelijks een handje eten, voorheen was dat een keer per drie dagen. De gevangenen maken zelf de

Hulp via vrijwillige bezoekersgroep

Lokale vrijwilligers bezoeken wekelijks de gevangenis. Zij praten en bidden met de gevangenen. Soms brengen zij wat kleding of eten mee dat is ingezameld door andere Congolezen. Deze vrijwilligers selecteren ook de gevangenen die juridische hulp nodig hebben. Voor hen wordt een lokale advocaat ingeschakeld die de gevangenen helpt aan een eerlijk proces. Veel van de gevangenen blijken onschuldig en worden vrijgesproken. Zo niet, dan krijgen zij een passende straf.

Project is sinds 2003 actief

Het project loopt sinds 2003. De lokale advocaten worden geselecteerd in nauw overleg met de verantwoordelijken van de Gemeenschap Emmanuel ter plekke. De advocaten nemen iedere maand twee gevangenen als cliënt aan. Zij leggen verslag af aan de lokale coördinator van het project, die ieder kwartaal een rapport uitbrengt aan Fidesco in Europa.

Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de aalmoezenier in de gevangenis en met het bisdom Kinshasa, dat tegen een kleine vergoeding kantoorruimte ter beschikking heeft gesteld.

Projectcoördinator werkt in de kantoorruimte



HELP DE GEVANGENEN

IN LUBUMBASHI EN KINSHASA



Advocaten kosten geld

Rechtspraak is duur, ook in DR Congo. Op dit moment werken zes advocaten voor dit project, drie in Lubumbashi en drie in Kinshasa. Elk proces kost € 150,00 per gevangene. De pleitbezorgers nemen elk twee cliënten per maand aan.

$144 \times € 150,00 = € 21.600,00$ (*)

Daarnaast ontvangen de twee projectcoördinatoren maandelijks € 200,- als salaris.

$24 \times € 200,00 = € 4.800,00$ (*)

Jaarlijks is er een studiedag voor de advocaten. De kosten voor vervoer en apparatuur zijn laag. De monitoring van het project wordt door Europese vrijwilligers gedaan.

(*) = Cijfers uit 2013

Schrijnend voorbeeld uit de praktijk

De gevangene François is 42 jaar; een getrouwde man en vader van zes kinderen. François woont in het oosten van DR Congo en is voor zijn werk in Kinshasa, meer dan 1000 kilometer van huis. Op een avond komt François een politieman tegen op straat. De politieman zegt dat François diamanten heeft gestolen. De politieman haalt drie diamantjes uit zijn eigen zak, stopt die in de zak van François en haalt ze er dan weer uit. Kijk, zegt hij, je hebt gestolen. Nu moet je naar de gevangenis, tenzij je mij 100 dollar betaalt. François heeft geen 100 dollar en wil ook niet betalen, omdat hij niets fout heeft gedaan.

Wel wordt hij in de gevangenis gestopt. Zijn vrouw en kinderen weten niet waar François is, want hij kan niet bellen vanuit de gevangenis. Hij mist hen enorm. Na een paar weken krijgt hij gelukkig een eerlijke rechter en die spreekt François vrij.

François is heel blij met deze uitspraak. Hij staat op het punt om naar zijn gezin terug te keren. Maar dat heeft hij mis. Helaas is het nog niet voorbij. De gevangenisdirecteur heeft het vonnis van de rechter niet gekregen en kan François niet laten gaan. François moet eerst 10 dollar betalen, zodat het vonnis naar de gevangenis kan worden gestuurd. Dat geld heeft hij niet en dus moet hij in de ellendige gevangenis blijven terwijl zijn gezin van niets weet. Dat gezin heeft nu ook geen geld om van te leven. Net zoals François zijn er andere mensen die gevangen zijn zonder dat ze schuldig zijn.

Helpt u mee?

Gevangene Pascal vertelt “Weet u, God heeft lange handen. Zo lang, dat ze zelfs tot hier raken.” Hij merkt dat God hem niet alleen laat in de gevangenis, ook al is het leven daar nog zo moeilijk. Geeft u hem een beter bestaan?

Reikt u uw hand uit naar François en Pascal?



rechtshulp in dr congo



De gevangenen wachten op uw hulp



Advocaten pleiten bij de rechter in DR Congo

Vrede, veiligheid en openbare dienstverlening

Wat is FIDESCO ?

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwilligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 20 Nederlanders. Na een voorbereidings-traject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. In 2014 waren 232 vrijwilligers in 25 landen actief. Daarnaast sponsort zij negen eigen projecten. Fidesco is als internationale vrijwilligers-organisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

www.fidesco.nl

FIDESCO NEDERLAND

Voor informatie of sponsoring: tel.: 0852-731732
Rooseveltlaan 2 info@fidesco.nl
2215 NX Voorhout www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om het project in DR Congo financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze discretie en verantwoording over de besteding. Steun ons via:

1) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via IDEAL op veilige wijze online te doneren.

2) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op IBAN nummer NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland in Venlo o.v.v. "Rechtshulp in DR Congo".

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt,
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

