

MEEWERKEN MET GODS GENADE

*Van Wereldjongerendagen naar de wereld
van de wetenschap*

Mensen die kiezen voor Jezus en zich openen voor de Heilige Geest, wat gaan die doen met hun leven? Voor elke persoon heeft God een speciale roeping. Hieronder het persoonlijke geloofsgetuigenis van

Matthé Uijtewaal

In het jaar 1979 ben ik geboren in een katholiek gezin met - uiteindelijk - vijf kinderen. We woonden op een melkveehouderij langs de Lek in de provincie Utrecht. Ergens in mijn tienerjaren kwam de tijd om bewust te besluiten of ik zou blijven geloven, ondanks dat ik niet zo actief met mijn geloof bezig was. Het geloof leefde niet bijzonder voor mij.

Besluit

Dankzij mijn oudere zus ben ik met een zekere regelmaat wel naar tienerweekenden en dergelijke bijeen-

komsten van de katholieke charismatische Gemeenschap Emmanuel gegaan. Die spraken mij ook wel aan, maar niet voldoende om zelf met mijn geloof aan de slag te gaan. In het jaar 2000 ging ik met de Gemeenschap Emmanuel naar de Wereldjongerendagen in Rome. Net als dit jaar was dat een Heilig Jaar. De Heilige Geest was merkbaar aanwezig in de toegestroomde jongeren en in de verschillende vieringen. Door Gods genade heb ik daar wél kunnen besluiten mij actief met het geloof bezig te gaan houden. Ik begon zelf in de Bijbel te lezen en ook vaker naar de kerk te gaan.

In Nijmegen studeerde ik al een paar jaar natuurkunde en toen ben ik actief betrokken geraakt bij de nieuwe Jongerengroep *Lift*. Dat was in de parochie die daar aan de Gemeenschap Emmanuel is toevertrouwd. Ik heb zelfs twee jaar in het jongenshuis op de pastorie gewoond, waardoor ik de spiritualiteit van de

Matthé, rechtsvoor, in de Verenigde Staten.



Gemeenschap Emmanuel in Paray-le-Monial.

Gemeenschap Emmanuel nog beter leerde kennen. Mede daardoor ben ik in 2005 zelf lid geworden. Vervolgens heb ik zes jaar natuurkundig onderzoek gedaan in Duitsland, eerst in Düsseldorf en daarna in het Harzgebirge. Ook daar is met hulp van de Gemeenschap Emmanuel mijn geloof verder gegroeid.

Naar Amerika

In 2012 heb ik in de zomer in Spanje de Jakobsweg naar Santiago de Compostella afgelegd en begon ik Spaans te leren. Kort erop hoorde ik in het Franse bedevaartcentrum Paray-le-Monial, waar de Gemeenschap Emmanuel jaarlijks bijeenkomsten heeft, dat Fidesco* met spoed iemand zocht om naar Gainesville (VS) te gaan om hun project daar te gaan ondersteunen. Twee maanden later zat ik er al en uiteindelijk heb ik er bijna twee jaar goed werk kunnen verrichten, voornamelijk voor Mexicaanse, Spaanstalige, arme mensen.

Roeping als natuurkundige

Sinds vorige zomer woon ik weer in Nijmegen. Als katholiek natuurkundige voel ik mij geroepen om me in

te zetten voor een betere verhouding tussen geloof en wetenschap, ook al is daar geen geld mee te verdienen. Eerst ben ik begonnen met artikelen te schrijven op mijn blog op Google+ en sinds kort zijn ook verschillende folders verschenen. Twee ervan gaan over katholieke wetenschappers en katholieke bijdragen aan 'het Westen'. Ze zijn te bestellen op www.carolushuis.nl.

Sinds vorig jaar zet ik me ook in als vrijwilliger voor *Mary's Meals*, een katholieke hulporganisatie, die geïnspireerd vanuit Medjugorje, de wereldhonger bestrijdt door kinderen in een schoolomgeving van voedsel te voorzien.

Matthé Uijtewaal

Meer

Fidesco: www.fidesco-international.org/nl
Gemeenschap Emmanuel: www.emmanuelnederland.nl
Mary's Meals: www.marysmeals.nl

25 juli-1 aug WereldJongerenDagen (WJD) in Krakau te Polen. Info: zie www.jongkatholiek.nl/wjd

—= Katholieke Beschaving =—
Matthé Uijtewaal (1.1.1979)
gepromoveerd natuurkundige // lid v/d Gemeenschap Emmanuel



Publicatie van Matthé Uijtewaal over katholieke wetenschappers.