

Dennis Seelen zat drie jaar (2009-2012) voor Fidesco(*) in Zuid Afrika. Tijdens zijn missie ervoer hij een roeping tot het religieuze leven. Hij oriënteert zich nu op het leven als Minderbroeder Franciscan in Megen (NL). Hoe dat proces verloopt, vertelt hij in dit artikel.

‘Mijn keuze tot het Franciscaanse leven’

‘Tijdens mijn driejarige Fidesco-missie had ik een bijzondere Godservaring’ begint Dennis (34) te vertellen. ‘Het signaal ontving ik tot tweemaal toe op verschillende plekken in Zuid Afrika. Ik besloot het voorval te laten rusten maar eenmaal terug in Nederland klopte God weer aan de deur van mijn hart. Mijn pastoor raadde mij aan om eens een gesprek te hebben met onze hulpbisschop Everard de Jong.’

Franciscanen in Megen

De hulpbisschop zette Dennis op het spoor van het religieuze leven. Via de Google zoektermen “eenvoud, gebed, werken” kwam hij uit bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. ‘Ik wilde graag kennismaken met een orde waarbij ik ook kon blijven werken.’ Het ora-et-labora, bid en werk-principe. Uit belangstelling ging hij een week-end bij de orde op bezoek. ‘Broeder Loek deed open en zei “Dennis, wees welkom in ons midden”’, vertelt Dennis verder. ‘Ik interpreteerde dat alsof ik al een deel vormde van hen’. Na die kennismaking volgden nog enkele weekenden. ‘Ik voelde mij steeds meer thuis en gerespecteerd binnen de kloostermuren.’ Na enkele gesprekken kreeg Dennis een kans van roepingbroeder Hans van Bommel

om zich verder te oriënteren. Er volgde een jaar van onderscheiding. ‘Ik ben nu halverwege dat eerste jaar en ik voel me hier steeds meer op mijn gemak.’

Thuiskomen in de rust

Er kwamen Minderbroeders bij Dennis thuis om te zien of zijn verhaal klopte. Deze broeders waren onder de indruk van Dennis’ levensloop. Nu woont hij, samen met zijn schildpadden, als postulant in het klooster in Megen (bij Oss) maar Dennis houdt ook nog zijn appartement in Sittard aan. ‘Dat betekent dat ik tijdelijk dubbele lasten heb maar ik heb het er voor over.’ In het klooster herstelde hij een van de oude kloostermuren maar Dennis bleef als schilder ook in zijn eigen bedrijf aan het werk. ‘Vier dagen in de week sta ik



Dennis Seelen voor het klooster in Megen

om half vijf op en ga ik in midden Limburg aan het werk. ‘s Avonds om half negen is het dan heerlijk thuis komen in de rust van het klooster. Daarnaast werf ik ook nog nieuwe klanten voor mijn bedrijf. Ja, broeder worden gaat niet over een nacht ijs’ aldus Dennis.

Mijzelf zijn in de groep

De zichtbaar bevroegen postulant vertelt verder: ‘In dit jaar leef ik samen met acht andere Franciscanen. Ik eet en bid met hen en ieder heeft zijn deel van de huishoudelijke taken. In mijn opvoeding stond het samen zijn, het wij-gevoel, altijd op de eerste plaats. Hier leer ik dat ik ook voor mijzelf moet opkomen al vind ik dat wel wat moeilijk. Ik merk gelukkig dat mijn medebroeders mij nemen zoals ik ben.’ Verdeeld over Nederland zijn

er negen gemeenschappen waarvan de groep uit Megen er een van is.



Roepingbroeder Hans

Geschiktheid

In dit jaar heeft Hans van Bommel (66) meerdere gesprekken met de postulant. Al twaalf jaar is hij als roepingbroeder betrokken bij de persoonlijke zoektocht van mensen. Als voormalige bedrijfsleider bij de HEMA heeft hij ervaring met het (bege)leiden van mensen. Broeder Hans: ‘Mensen die een roepstem van God ervaren maar

dat niet helder krijgen, komen bij mij op gesprek.' Per jaar zijn dit er tientallen maar één op de vijftig zet echt door. Op dit moment zijn er zes mensen in vorming. 'Zo sprak ik ook met Dennis' vervolgt broeder Hans. 'Ik gaf hem de kans om bij ons postulante te worden. In dit eerste jaar bekijken wij van beide kanten of Dennis geschikt is voor het gemeenschapsleven bij de broeders.' Om de maand spreken Hans en Dennis met elkaar over wat Dennis moeilijk vindt, zijn teleurstellingen of waar hij tegenaan loopt. 'In de leefgemeenschap ontstaan soms conflicten en schuur je aan elkaar. Dat is niet erg maar hoe ga je ermee om?

Kom je voor jezelf op of stop je het voorval in de doofpot? Ik ben niet op zoek naar ideale broeders, maar naar mannen die oprecht het goede zoeken' aldus broeder Hans.

Van postulant tot novice

'Na dit jaar geef ik Dennis over aan de novicenmeester' gaat broeder Hans verder. 'Dennis zal dan worden ingeleed en dan begint pas zijn eigenlijke proefjaar in het klooster.' Als postulant leef je mee met de gemeenschap, bekijk je het dagritme en werk je buiten de deur. Als novice bereid je je voor op je professie. Er zit vijf jaar tussen het postulaat en de plechtige professie.

In die vijf jaar kun je altijd nog terug. Dennis: 'Door de positieve halfjaarlijkse evaluatie mocht ik een brief schrijven naar de provinciaal van de orde met de vraag of hij mij wilde toelaten tot het noviciaat.' Dat betekent dat Dennis wordt ingeleed en hij een jaar lang theologie, de leer van Franciscus, de Psalmen en de geloofsbelijdenis gaat bestuderen. Waarschijnlijk blijft Dennis daarvoor in Nederland maar wellicht wordt het ook wel Duitsland. Na dat jaar wordt bekeken of hij verder wil studeren, of dat hij een ander vak wil leren of dat hij terugkeert in zijn oorspronkelijke vak als schilder. Als er sprake is van een studie wordt dat betaald vanuit de orde. 'Broeder worden is geen makkelijke weg' vervolgt broeder Hans. 'We nemen mensen aan voor heel hun leven. Daarom is het verstandig om goed na te denken wat je doet.'

Hilde Sluiter-Harren

Fidesco Nederland

Minderbroeders Franciscanen
Kloosterstraat 6
5366 BH
Megen
Tel.: 0412 465770



'Het is heerlijk thuis komen in de rust van het klooster in Megen.'



(*) =

Fidesco is een samenvoeging van het Latijnse Fides (geloof) en co-operatie. Het is een internationale, katholieke organisatie die in 1981 in Frankrijk ontstond. Fidesco zendt vrijwilligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Vrijwilligers zijn singles, echtparen, gezinnen en priester (-studenten). De organisatie werkt altijd samen met de plaatselijke kerk om juist de lokale ontwikkeling van kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitgezonden, onder wie 20 Nederlanders. In 2014 waren 232 vrijwilligers in 25 landen actief. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Informatie: www.fidesco.nl.

