

Everard de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond (57), is een van de sprekers tijdens de Fidesco jubileumbijeenkomst. In 2016 bestaat Fidesco Nederland 25 jaar. De organisatie viert dit op 1 oktober 2016, in het Jaar van Barmhartigheid.

'Missie vergroot het levensgeluk'

De Jong is de oudste van zes kinderen en groeide op in Eindhoven. Na de LTS (metaal) volgde de katholieke MTS (elektronica). Hij had de ambitie om elektronica-ingenieur te worden. Het liep echter anders....

Jezus werd weer levend

'Op een dag kwam ik 's middags thuis van de MTS en nam ik het boek van de Boodschap van de Barmhartige liefde aan de kleine zielen uit de boekenkast' vertelt De Jong. 'Ik begon er in te lezen en begreep er niet veel van. Tot ik in de inleiding las dat de J voor Jezus stond. Ik realiseerde mij plotseling, tot in het diepst van mijn hart, dat het Jezus was, die dit zei! Dat betekende dus dat Hij bestond! Opeens was Hij weer levend, na een heel aantal jaren weg te zijn geweest. Ik realiseerde mij plotseling dat Hij er was; dat Hij mij kende en van me hield.' In de loop van de jaren begon hij steeds beter naar Jezus' stem in zijn eigen hart te luisteren. Bij het denken aan een volgende opleiding, de HTS, kwam het hem voor dat Jezus dat niet wilde. Maar wat dan wel? Na veel onrust in zijn hart te voelen bij eerdere keuzes kwam hij op 30 maart 1976 uit school, ging meteen naar boven, viel op zijn knieën voor

zijn bed en vroeg Jezus aan het kruis: "Jezus, wat wilt U dan dat ik doe?" 'Opeens verscheen er een woord in gele letters, midden in mijn hoofd: PRIESTER. Toen ik mij overgaf aan het idee om priester te worden, was ineens alle onrust weg. Dat was me even wat. Priester worden, daar had ik nooit aan gedacht.'

Persoonlijke relatie

'Bij missie denk ik als eerste aan Jezus', vervolgt De Jong. 'Jezus is voor ons als rijke westerlingen de belangrijkste Persoon van ons leven maar ook voor mensen in ontwikkelingsgebieden. Jezus is God en Hij heeft ons leren leven en verlost zodat wij ook naar Zijn voorbeeld kunnen leven. Ik vind het belangrijk dat we bij missie primair Hem en zijn boodschap uitdragen. Dat mensen met Hem een persoonlijke relatie mogen aangaan. Van daar uit kunnen we allen onze persoonlijke talenten ontplooien. In de Bijbel (1 Kor. 12)



'Bij missie denk ik als eerste aan Jezus'

Mgr. E. De Jong



staat dat we een verscheidenheid aan gaven hebben maar dat allen voortkomen uit één Geest. We mogen elkaar opbouwen tot eer van God. Onze missie in de wereld heeft te maken met drie elementen die gebaseerd zijn op de uitkomsten van het Tweede Vaticaans Concilie: de Kerk als mysterie, als gemeenschap en als zending.'

Kerk als mysterie en gemeenschap

De Jong: 'Wereldwijd in het lichaam van Christus, de Kerk, hebben mensen een diepere band met elkaar vanuit hun doopsel. Ze vormen gezamenlijk een Mystiek Lichaam. Ze zijn met elkaar verbonden als broers en zussen, met één Vader, God, en één moeder,

Maria. Het is belangrijk dat we dat ervaren. Door het tweede element, de gemeenschap, zijn we op elkaar gericht en niet op onszelf. Echter de maatschappij is meer en meer ik-gericht, als -ik- het maar goed heb dan komt alles vanzelf goed. Maar wij hebben juist als taak om er te zijn voor de ander, voor het geheel (zie Rom. 12). Dat is in de Kerk ook plezierig omdat je je opgenomen voelt in een groter geheel. We worden uitgedaagd om concreet onze handen uit de mouwen te steken, om barmhartig te zijn. Zeker nu.' →

Kerk als zending

Gepassioneerd vertelt de hulpbisschop verder. Zijn bevlogenheid met het Jaar van Barmhartigheid dwingt mij om goed te luisteren. 'Zending betekent dat we ons niet alleen met onze geloofsgenoten bezighouden. Jezus zendt ons uit over de hele wereld, naar iedereen! Onze houding naar andere mensen toe moet er dan niet een zijn van uit de hoogte op anderen neerkijken. We komen niet om te oordelen maar om te redden, om concreet dienstbaar te zijn aan anderen. Niet om te betuttelen maar juist de ander uit te dagen om werk te maken van zijn eigen roeping en talent(en). Dat vind ik zo mooi aan Fidesco. Het motiveert mensen wanneer zij zelf aan de slag kunnen, ook om hun economische positie te verbeteren. Dat ze niet meer afhankelijk zijn van subsidies. Als het gaat over de economie, kunnen zij veel bijvoorbeeld door een mikrokrediet. De motor van de welvaart is immers het midden- en kleinbedrijf.

'Fidesco motiveert mensen om zelf aan de slag te kunnen'

Het is zo voornamelijk om ook het ondernemerschap van mensen, het creatief denken en het bedenken en doen van sociaal-economisch nuttige dingen, te stimuleren. Ze hebben dan het gevoel dat zij ook hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ik vind het heel hard nodig dat wij mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Daarin vinden ze, zoals ook de pausen voortdurend benadrukken, ook een deel van hun waardigheid. Tevens

zien de armen dan dat wij ons niet om hen bekommeren vanwege ons zelf maar dat het ons om hen gaat, dat we hen naar een hoger niveau willen tillen. Missie kan echt hun levensgeluk vergroten. Op spiritueel, sociaal, intellectueel, emotioneel en fysiek vlak. Geweldig toch!?' aldus De Jong.



'Missie kan echt hun levensgeluk vergroten.'

Kennisoverdracht stimuleren

Mensen worden geraakt door armoedige omstandigheden, van kleine kindjes die uitgeput zijn door ondervoeding, veroorzaakt door oorlogen en natuurrampen. Het zien van individuele noden van mensen zet je aan tot een oordeel. Wat kan ik daar concreet aan doen? Zo kun je een financiële gift geven, bijvoorbeeld aan een van Fidesco's projecten of vrijwilligers in het veld, of je meld je aan als nieuwe vrijwilliger. 'Ik roem de voorbereidingstijd van Fidesco' gaat De Jong verder. 'Het is goed dat Fidesco haar vrijwilligers negen maanden vormt. Mede daardoor is hun uitvalspercen-

tage zeer laag (10,8% in 2015 red.). Daarnaast zien de vrijwilligers met eigen ogen de nood en leren zij hun medemensen diverse werkvormen aan. Waardoor enerzijds de kennis van de lokale bevolking groeit maar anderzijds ook de mensen die op missie gaan ontzettend verrijkt worden. Ik ken een arts in opleiding die twee jaar naar Zambia is geweest. Hij kon daar veel meer betekenen voor de bevolking dan hier. Hij deed kennis en vaardigheden op die hij hier in Nederland nauwelijks zou kunnen leren. Goed voor hen en voor hem. Juist die kennisoverdracht vind ik belangrijk want we moeten voorkomen dat ontwikkelingsgebieden subsidie-junks worden.'

Doorstroom van kennis

'Het leren vissen vind ik belangrijker dan het geven van de vis, hoezeer die in crisissituaties ook moet worden uitgedeeld. De door Fidesco getrainde lokale bevolking kan de opgedane kennis vervolgens weer doorgeven. De kennis stroomt dan door. 'Ik vind het goed dat Fidesco haar mensen er minimaal twee jaar stationeert', zegt De Jong. 'Het kennen van je omgeving en de cultuur zorgt ervoor dat onze kennis ter plekke beter aansluit. Het is beter wanneer je de normen en waarden van het ontwikkelingsgebied doorziet, zodat je aan kunt sluiten op wat zij belangrijk vinden. Het is gewel-

dig als je al één kind kunt onderwijzen, want met hem leert het hele gezin mee en hij kan later geld in het laadje brengen voor hen allen. Zo kun je daadwerkelijk mensen uit hun diepste armoede halen. Ik heb echt een grote bewondering voor vrijwilligers die dit werk doen. Het is niet alleen voor henzelf waardevol maar met hen dragen ook veel mensen op de achtergrond de projecten, en zo genieten veel meer mensen mee. De vrijwilligers zijn een bron van bewondering voor de kring mensen om hen heen. De uitwerking van hun werk is veel breder dan dat zij wellicht in de gaten hebben. Ze brengen participatie in de Wereldkerk met zich mee.'

Hilde Sluiter-Harren, Fidesco Nederland

