

In het prachtige Midden-Limburgse plaatsje Echt spreek ik op een zonnige zomerochtend met Lianne Christ. Zij weet sinds enige weken dat zij met Fidesco(*) op missie gaat naar Cambodja (Azië). In dit interview maken we verder kennis met haar en haar missieplek.

“Van dankbaarheid naar dienstbaarheid”

Lianne Christ is een vrolijke en vlotte dame (19) die als oudste van vijf kinderen opgroeit in Midden-Limburg. “Eigenlijk ben ik al eens op een missie geweest,” begint Lianne te vertellen. “Mijn ouders waren op hun Fidesco-missie in Brazilië toen mijn moeder in verwachting raakte van mij. Kort na mijn geboorte in Nederland keerden zij samen met mij terug naar Salvador da Bahia. De eerste 1,5 jaar van mijn leven leefde ik ook samen met Braziliaanse kinderen en de zusters van Moeder Teresa. Mijn ouders hebben altijd enthousiast over deze tijd verteld en zo bleef de naam Fidesco in ons gezin rondzingen.”

Rijkdom

Lianne woont met de rest van haar gezin in een oude kledingwinkel met zeer grote ramen in het centrum van Echt. Het huis kijkt deels uit over de Nieuwe Markt met al haar bedrijvigheid. “Ik leef in zo’n rijkdom,” vervolgt Lianne opgewekt. “Ik ben opgevoed in een veilig en fijn gezin. Ik heb de kans gekregen om een opleiding te volgen en ik heb een fijne sociale kring. Mijn dankbaarheid voor dit alles is groot en die dankbaarheid wil ik graag omzetten naar dienstbaarheid. Mijn ouders hebben mij altijd katholiek opgevoed en na mijn tienerijd heb ik ook zelf besloten om

God in mijn leven te betrekken en houd ik tijden van gebed. God is voor mij de barmhartigheid en waarheid en in Zijn genade mag ik leven.”

Familie

“Ik heb sowieso een goede band met mijn ouders, broertje en zusjes. Ik ben heel verwelkomend opgevoed. Vriendjes en vriendinnetjes mochten altijd komen en blijven eten. We leerden om te delen en het uit te praten als iets misging. Ieder jaar organiseert mijn vader een leuk dagje uit met ieder van zijn kinderen. Omdat ik vertrek, werd het dit jaar voor mij iets groter. We zijn met z’n twee-



Lianne Christ met de rest van haar gezin staan klaar om samen te gaan peddelen.

ën naar Rome gevlogen en heerlijk door de stad getrokken. Mijn zus die na mij komt, wil ooit ook graag op missie. Mijn andere broer en zusjes vinden het wel goed maar mijn jongste zusje (6) vindt het vreselijk dat ik vertrek. Ze snapt het begrip tijd nog niet zo goed en weet niet hoe lang een jaar is. Ze gaat mij enorm missen. Mijn ouders zijn supertrots maar vinden het wel ook uitdagend dat ik uit huis ga.”

Zorgverlener

Driftig probeert Lianne een eigenwijze krul uit haar gezicht terug te duwen terwijl zij vervolgt: “Nu ik klaar ben met mijn MBO studie

‘Maatschappelijke zorg, persoonlijke begeleider niveau 4 (GGZ zorg)’ wil ik klaarstaan voor de ander. Tijdens de COVID-19 periode kon ik geen eindexamens VMBO doen. Daarom heb ik deze MBO studie als basis gekozen om straks mijn HBO bachelor te halen in de zorg.”



Met mijn vader in Rome



Via diverse stages ontdekte ik dat ik graag met gezinnen en jeugd werk. Ik wil graag als zorgverlener mensen helpen die tegen problemen aanlopen en samen met hen tot een gerichte oplossing komen. Ik wil hen helpen om hun situatie te verbeteren of te veranderen. De mogelijkheid om straks op diverse scholen te werken sluit dan ook heel goed aan bij mijn wens.”

“Ik wil ook dat andere mensen het prima gaan hebben.”

Daklozenopvang

“Ik werk nu in een centrum voor daklozenopvang in Roermond en Haelen. In Roermond bieden wij ongeveer 70 cliënten een tijdelijk onderdak in de vorm van dag- en/of nachtopvang. We fungeren als ontmoetingsplek en 's nachts als slaapplek. Ook ondersteunen wij mensen bij een snelle doorstroom naar een eigen woonruimte. Juist het bijstaan van deze berooide mensen vind ik mooi om te doen. Mijn collega's reageren verschillend als ik hen vertel over mijn toekomstige missie. Ze vinden het mooi

dat ik straks nog meer werkervaring heb en dat ik dat dan heb opgedaan in een andere cultuur, maar zelf hoeven ze niet zo snel weg. Zij hebben het hier wel prima maar ik wil ook dat andere mensen het prima gaan hebben.”

Cambodja

Tijdens het voorbereidingstraject van Fidesco hoorde Lianne dat zij naar Cambodja vertrekt. Een Aziatisch land naast Thailand en Vietnam. Economisch heerst er veel armoede in het land. Niet iedereen heeft daar het geld en de mogelijkheden om naar school te gaan. De congregatie van de Salesianen van Don Bosco heeft hier onder leiding van de Nederlandse pater Johan Visser in 1991 de eerste Don Bosco school opgericht: Don Bosco Technical School in Phnom Penh.



School in Sihanoukville

Ondertussen is het netwerk uitgebreid met scholen in Sihanoukville, Poipet, Battambang en Kep. Lianne: “Ik ga Engelse les geven op een middelbare school in de kustplaats Sihanoukville. Daarvoor moet ik eerst de lokale taal Khmer leren om van daaruit Engels te doceren. Ik vind het best een beetje spannend. Mijn talenten liggen meer op het gebied van de zorg en dienstverlening. Daarom ben ik blij dat ik ook binnen een kleuterschool mag helpen als sociaal cultureel begeleider. Het lijkt mij nu al heerlijk om met de kleuters te dansen en voor hen naschoolse sportactiviteiten te organiseren. Als derde ga ik helpen op een [hotelschool](#). Jongeren worden hier opgeleid om in een hotel te gaan werken. Na de corona-tijd komen er hier gelukkig weer meer gasten.”



Leerlingen van de hotelschool

In Cambodja heersten vele oorlogen die tot 1990 duurden. In de periode van de Rode Khmer, waarbij een communistische partij aan de macht was, stierf uiteindelijk 1/3 van de bevolking. Deze pijn en dit lijden is nog steeds voelbaar aanwezig. Toch staan de mensen bekend om hun gastvrijheid en vriendelijkheid. De meeste mensen hebben een boeddhistische levensstijl. Het land is nog steeds bezig met het heropbouwen. “Ik vertrek samen met een Franstalig meisje (24) die daar ook Engelse les gaat geven. Samen zullen wij een huishouden vormen zodat we samen kunnen bidden en elkaar ook kunnen ondersteunen als één van ons het moeilijk krijgt. Ik wil graag mijzelf geven aan het project. Ik hoop dat God mijn aanwezigheid, tijd en geduld omzet naar blijvende vruchten voor de mensen terplekke. Ik heb er heel veel zin in.”



Samen met de Franse Alix



Geldelijke steun

Lianne is de 25e missionaris die Fidesco Nederland op missie stuurt. Alhoewel Lianne als vrijwilliger vertrekt, zijn er natuurlijk heel wat kosten bij een dergelijke missie: vliegtuigtickets, verzekeringen, inentingen, verblijfskosten, de begeleiding en administratie door Fidesco... zo'n € 17.000,- per persoon per jaar. Fidesco zal deze kosten dragen. Ongeveer 1/3 van deze kosten wordt gedragen door de Franse overheid, die de verzekeringen betaalt. Voor de rest van het bedrag, dus bijna 12.000 euro, is Fidesco afhankelijk van de vrijgevigheid van vele mensen. Ook u kunt door een gift bijdragen aan haar missie.

Hoe?

Als u Lianne's missie financieel ondersteunt, bezorgt Fidesco u haar driemaandelijks missierapport waardoor u haar avonturen van nabij kunt volgen en meebeleven. Stuurt u uw adresgegevens naar Fidesco toe? Naast de financiële steun willen we onze vrijwilligers ook van harte toevertrouwen aan uw meelevens en gebed. Mede namens Lianne bij voorbaat heel veel dank!

Hilde Sluiter-Harren

Voor meer informatie en steun:

Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout
www.fidesco.nl

Rekening

NL53 ABNA 0566 0142 97 ter name van Stichting Fidesco Nederland, Venlo.

Tikkie



(*) = Wat is Fidesco?

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt professionals over de hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 2.000 vrijwilligers uitgezonden, waarvan nu 25 Nederlanders. Na een voorbereidings-traject gaan de vrijwilligers een of twee jaar op missie. Fidesco is als internationale vrijwilligersorganisatie goedgekeurd bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting mits u uw drempelbedrag haalt.