

Wie: Peter en Tessa Jansen + drie kinderen
Wanneer: Oktober 2019 - Maart 2020
Waar: Kigali, Rwanda



Peter en Tessa (beiden dienstbaar aan de gemeenschap Emmanuel)

We waren gevraagd om dienstbaar te zijn en het leven te delen met de leden van de Gemeenschap Emmanuel in Rwanda. De Gemeenschap Emmanuel is een internationale katholieke gemeenschap, die in zo'n 60 landen van de wereld aanwezig is. Het is vanuit deze gemeenschap dat Fidesco is opgericht. In Rwanda heeft de Gemeenschap zo'n 1200 leden, die regelmatig samen komen voor gebed en uitwisseling met elkaar. In Kigali is het centrum, waar ook een retraitehuis, een kerk en een aanbiddingskapel zijn. Op het zelfde terrein bevindt zich het centrum voor straatkinderen CECYDAR waar zij naar school kunnen.

Onze missie betekende niet alleen doen en hulp bieden, maar ook luisteren en zien hoe de mensen in Rwanda daar in de gemeenschap leven. Door te delen met elkaar en ideeën uit te wisselen konden we elkaar wederzijds verrijken. Helaas moesten we eerder terug vanwege COVID-19.



Familie Jansen



Fluiten maken met leerlingen



Ons huis



Onze kinderen gingen naar school